

## OVERWEGING    KOM HEILIGE GEEST

---



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>DATUM</b>         | 1 & 2 juni 2019 |
| <b>VOORGANGER</b>    | Jan Laan        |
| <b>EERSTE LEZING</b> | Hand 7,55 – 60  |
| <b>EVANGELIE</b>     | Joh. 17,20 – 26 |

---

In het verhaal rond de steniging van Stefanus wordt 2 keer het woord 'geest' naar voren gebracht. De eerste keer wordt van de 'geest' verteld, dat Stefanus vol was van Gods Geest. Vol overtuiging vertelde Stefanus over het leven van Jezus, zijn woorden en daden, zijn sterven op het kruis en zijn opstanding door God. Zo waardevol achtte onze God deze geliefde mens, Jezus. Stefanus volgde de weg van Jezus en zijn uitnodiging om over Hem te vertellen en in daden Hem present te stellen, daar was Stefanus vol van. De levensadem van onze God, de ruach, de geestkracht was duidelijk met hem

De tweede keer wordt over de 'geest' gesproken als Stefanus de laatste adem uitblaast en sterft. Tijdens diens sterven ziet hij Jezus, zittend aan de rechterhand van de Vader, onze God. Dit ziende en deze openbaring, wordt de aanleiding werd om hem te stenigen. Dit getuigenis is onverdraagzaam voor zijn hoorders.

Dit verhaal over het laatste moment van zijn leven, wordt ons verteld vandaag, de zondag na Hemelvaart en vlak voor het feest van Pinksteen de volgende zondag.

De geest geven en vol zijn van Gods Geest, daarover gaat het vandaag. Een verwonderlijk geheel is dit!

Voor mij komen verschillende overwegingen en gedachten naar voren.

De eerste is een verhaal uit het begin van de bijbel, uit het boek Genesis. Daar wordt verteld dat God, de Schepper uit het stof van de aarde een mens boetseerde en zijn levensadem inblaast. Zo wordt een mens een levend wezen. Blaast God zijn Geest niet meer in de mens, dan sterft de mens.

Met andere woorden wij mogen bestaan bij gratie van deze levensadem. Zonder Gods levensadem zijn we niets dan wat stof van de aarde. Gratuite, een geschenk is mijn bestaan. Ik heb er niet over te beschikken. Ik mag zomaar bestaan voor de Ene, onze God en Vader. En vervolgens voor hen die ik ontmoet



Een tweede overweging is het volgende.

Toen ik een jonge man, een tiener was, vertelde mijn vader, dat hij bad tot de Heilige Geest. Dat vond en vind ik nog steeds wonderlijk. Hoe komt mijn Vader tot deze houding.? Ik vermoed dat mijn vader het besef of de overtuiging had, dat hij het hebben moest van geestkracht, volharing, troost, liefde, leven, dat hem zomaar om niet geschonken wordt. Door wie, natuurlijk door mijn moeder, maar ook had hij de overtuiging, dat de Heilige Geest hem inspireert en bemoedigt. Ik denk dat mijn vader een keer goed gehoord had, wat hem op het slot van het verslag van Lukas over het bidden van het Onze Vader verteld werd nl. Onze Vader, onze God weet je nodig hebt. Hij zal je de Heilige Geest schenken. Bidden tot de Heilige Geest dat werd mijn vaders kenmerk. Kom Heilige Geest vervul het hart dat u nodig heeft. Soms stuurde hij aan zijn kinderen een noveengebed en vroeg ons dit gebed negen dagen lang met hem te bidden hij of zij heeft het hard nodig. En we deden het.

Een derde overweging is het volgende:

Als God mij en u geschapen heeft, dan bent u en ik de moeite waard om te bestaan. Je mag er zijn. Je bent waardevol. Je mag gezien worden. En onze God heeft jou en mij nodig zijn om zijn verbond met de aarde, met alle mensen gestalte te geven. Hij schenkt je zijn Geest en adem om dit te verwerkelijken en waar te maken. Je hoeft niet alles zelf te bedenken, hoe je dat kunt doen. Voorgangers, in het bijzonder Jezus, zijn moeder Maria en zijn vader Jozef, en zoveel andere personen laten mij zien, ons leven, de weg die wij gegaan zijn, is na te volgen; deze weg is te doen. Het is de weg van mijn vader en moeder, maar ook de weg van Maarten Luther King, Oscar Romero, Gandhi, mgr. Bekkers. Johannes de drie en twintigste, en Franciscus en Dominicus, Zij geven richting aan het gaan en zij laten allen op hun manier zien dat Gods levensadem en Gods lieve Geest hen bezielde en vergezeld hebben op hun weg.

En tot slot de associatie, wat verteld wordt in het evangelie van vandaag daar verteld Jezus: Dit zeg ik u terwijl ik nog bij u ben, maar de Helper, de Heilige geest die de Vader in mijn naam zal zenden. Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb.

Jezus staat er borg voor. Hij is er vast van overtuigd dat wij er niet alen voor staan. Niet alleen ander mensen naast ons, maar vooral wat je intuïtief, als het ware van binnenuit je geschonken wordt om te handelen, de Helper, de Heilige Geest staat je bij hoe te handelen en hoe te reageren op de werkelijkheid die je tegemoet treedt. Laat je hart daarom niet verontrust of kleinmoedig worden. Naast je, heel dichtbij is deze Helper voor je. Wees ontvankelijk voor haar, Gods lieve Geest.

Lieve mensen



Voor mij is deze aanwezige, de Helper, Gods lieve Geest zo nabij, waardoor ik vol vertrouwen steeds weer opnieuw probeer verder te gaan om ... te leven en samen te leven. Hopen en verwachting dat ondanks alles wat niet goed is en niet goed gaat ik de werkelijkheid met open hart, en open handen tegemoet mag treden. Wetend en erop vertrouwend dat Gods lieve Geest er is, vandaag, morgen en alle dagen van mijn bestaan.

Ik hoop voor u hetzelfde

Amen