



Met hart & ziel

DATUM	30 augustus 2020 - Startweekend
VOORGANGER	Jan Laan o.p.
EERSTE LEZING	Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 38, 24 – 34
EVANGELIE	Lucas 10, 1 - 9

OVERWEGING

Gewone mensen als een smid, een boer, een pottenbakker, een hoofd van de huishoudelijke dienst in een klooster of een verpleger worden niet vaak als voorbeeld genoemd in ons heilig boek. God zelf, Jezus Sirach en Jezus zelf maken echter een uitzondering op deze regel.

Onze God boetseert met aandacht een mens zoals Dominicus of zoals u of zoals ikzelf. En blaast er zijn levensadem in. Een door God geliefde persoon mag leven en bestaan. Met waardigheid wordt ieder van ons bekleed. Ieder mag gezien worden zoals hij of zij is.

dit is de kern, dat er voor zorgt dat we kunnen en mogen samenleven. De ander naast je is even belangrijk als jezelf. Zoals de Ene, onze Schepper, met liefde en zorg naar ieder omziet, zo nodigt Hij/Zij, onze God jij en mij uit, zie met mijn ogen en hart naar de ander naast je. Help hem of haar, deel in haar of zijn bestaan. Een samenleving ontvangt vanuit dit gegeven haar fundament. Zonder dit gegeven groeien we los van elkaar en worden we ego's zonder verband of betrokkenheid of solidariteit. Ikke ikke en de rest kan stikken wordt uiteindelijk het tegendeel van wat onze God en Schepper bedoeld heeft.

Samenleven, elkaar laten groeien als persoon, als medemens of het tegendeel daarvan is naar mijn overtuiging de inhoud van heel de Heilige Schrift

Vandaag hebben we de beschouwing van Jezus Sirach gehoord. Hij schrijft vanuit de overtuiging: elke samenleving staat of valt met de betrouwbaarheid van ieder naast je, als buur, , huisgenoot.

Als het goed gaat, dan ga je ervan uit; op haar, op hem kan ik rekenen. Hij/zij ziet me.

Waaruit blijkt nu, dat iemand vertrouwen oproept en betrouwbaar is?

Jezus Sirach vertelt wat hij ziet. Hij nodigt ons uit.

Kijk eens naar een smid, een pottenbakker, een boer, naar een hoofd van de huishoudelijke dienst in ons klooster, of een moeder in een gezin, of wie dan ook. Zie je wel dat zij allen met hart en ziel met hun vak bezig zijn, hun slaap opofferen, en met aandacht omgaan met hun vee, hun klei, hun oven, hun taak, hun gezin. Ieder van hen is wijs geworden vanuit hun bezig zijn, vanuit hun vak..

Dan verwoordt Jezus Sirach hun betekenis voor heel de samenleving. Twee belangrijke en bijzondere waarnemingen geeft hij.

de eerste is: door hen komen er gasten en vreemdelingen in de stad



Ik vertel het nog een keer

Door hen komen er gasten en vreemdelingen in de stad.

Het is de moeite waard om deze waarneming serieus te nemen. Bij mij kwamen de volgende associaties naar voren.

drie voorbeelden:

Tijdens het jaarlijkse collectanten uitje hebben we in de afgelopen jaren verschillende bedrijven te Zwolle bezocht. Ik herinner me een verf fabriek, een trappen fabriek. Die leverden zulk goed werk dat zij exporteerden naar het binnenland en het buitenland. Zelfs over de grenzen kende men deze bedrijven

of kijk naar ons museum, of naar Waanders in den Broere. Zij zijn vermaard in binnen en buitenland. Zij trekken vreemden naar onze stad.

Of kijk naar ons klooster en kerk. Door wat van hier begint of aangeboden wordt komen er vreemden en gasten naar onze stad.

Dit zijn maar drie voorbeelden . elk van die voorbeelden doet recht aan de waarneming van Jezus Sirach . betrouwbare personen en bedrijven hebben deze uitwerking. Daar kan Zwolle trots op zijn.

De tweede waarneming van Jezus Sirach is even belangrijk. Hij constateert.

Deze personen, een smid, een boer, een pottenbakker , een hoofd van de huishoudelijke dienst in het klooster, een moeder in een gezin , zij bewaren de goederen van onze wereld.

Ja u hoort het goed: Jezus Sirach geeft als conclusie van zijn zien en inzicht: zij bewaren de goederen van onze wereld.

alleen personen en bedrijven die met hart en ziel met hun vak bezig zijn en hun verantwoordelijkheid waar maken , die zijn het vooral, die de eerste opdracht die wij van onze Schepper ontvangen hebben, vervullen. De Schepper nodigt in het boek Genesis ons uit -- bewaar en behoed je naaste en onze wereld --

Dit is het meest belangrijke waardoor een samenleving groeit en er welzijn komt in een buurt, een stad, een klooster. Dominicus jij behoort tot één van deze personen. Ik hoop dat hetzelfde voor ieder van ons geldt.

Lieve mensen

Ik kan over het evangelie van vandaag best heel wat vertellen. Maar Jezus Sirach geeft ons al genoeg te overdenken. Dit is voldoende voor vanmorgen.

Tot slot nodig ik u uit om even te verwijlen bij de voorkant van uw orde van dienst. Zie Dominicus daar staan volop in het licht en centrum met naast en achter hem onze vader Dominicus. Het lijkt wel of hij een aureool rond zijn hoofd en gestalte heeft. Ja een heilig, geliefd en waardevol persoon is hij. Sieneke heeft een prachtig portret van hem gemaakt. Heel hartelijk dank ik je, Sieneke

Amen