



Om Geestkracht

26^e zondag door het jaar

DATUM 25 & 26 september 2021

VOORGANGER Corinne van Nistelrooij

LEZINGEN Numeri 11, 25 - 29

EVANGELIE Marcus 9, 38 - 48

OVERWEGING

Heftige woorden spreekt Jezus vandaag: afgehakte handen en voeten, uitgerukte ogen... En dat alles bij jezelf als je op de verkeerde weg zit! Dat Jezus deze zelfkastijding noemt zegt iets over de cultuur waarin hij leefde. En hij zet het onderwerp flink aan want het is Hem menens. Zelfs de Gehenna haalt hij er bij, de hel.

Iemand vroeg ooit eens aan paus Johannes de 23^e: "Heilige Vader, bestaat de hel?"
"Jazeker", antwoordde de paus. "Er zit alleen niemand in."

De paus beaamde dus dat er een hel is, hij bleef de traditie trouw. Maar de hel is wel leeg! Dat heb je met een God die van mensen houdt. Wees dus maar niet bang voor die hel, zou ik zeggen. Maar Jezus wijst ons er vandaag op dat er wel wat moet gebeuren wil je daar vandaan kunnen blijven.

De leerlingen van Jezus zijn razend. Ze hebben een man gezien die handelde in de naam van God. Iemand die in Jezus naam boze geesten uitdreef, maar zich tegelijkertijd niet wilde aansluiten bij de vriendengroep rondom Jezus. Dat konden ze niet met elkaar rijmen. En het liefst hadden ze die man een lesje geleerd. Maar Jezus wijst de leerlingen op harde wijze terecht. Hij focust op wat de man voor anderen betekent. Hoe hij mensen verlost van wat hen dwars zit en beperkt. Hoe de man bevrijdend werkt en daarmee iets van God laat zien.

Handelen in Gods Naam blijkt dus niet alleen voorbehouden aan gelovigen of aan christenen. Gelukkig maar, want er is veel werk dat verzet moet worden. Er is veel wat uit mensen gedreven moeten worden aan kwaad en liefdeloosheid, en er valt nog heel veel te genezen in onze wereld. Het is goed dat daar niet alleen gelovigen voor staan! Zowel Mozes als Jezus hadden dat goed begrepen. Zij wisten dat ze het niet alleen konden en het ook niet wilden of hoefden. Handelen in de Naam van God en of Jezus is geen monopolie, van niemand. Het gaat er immers niet om dat u of ik als 'gelovigen' beter handelen dan anderen, dat we andersgelovigen of niet-gelovigen de loef afsteken. Het gaat er om dat wát we doen, werkelijk goed is. En als het werkelijk goed is, dan is het alleen maar verheugend dat meer mensen hetzelfde doen.

In onze tijd komt het veel voor dat mensen niet bij de vriendengroep van Jezus willen horen. Er zijn om ons heen en in de samenleving veel vastgeroeste beelden over wat de kerk is en wat gelovigen geloven. Maar wij 'gelovigen' zijn veelal helemaal niet zo zeker. Gerard Reve schreef het ooit al:



Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelf aan U.

Om dan toch te eindigen met:

*Maar soms denk ik dat Gij liefde zijt, en eenzaam
en dat in dezelfde wanhoop Gij mij zoekt, zoals ik U.*

Soms, heel soms weet je dingen in het leven zeker. Dat zijn heerlijke momenten, dan is je opvatting duidelijk, je gevoel zonder twijfel. Dan weet je wat je te doen staat, dan is het makkelijk je handelen af te stemmen op je ideeën. Maar meestal, vaak, ben je helemaal niet zo zeker. Soms lijkt dat aan de buitenkant wel zo, doen we stoer en zelfverzekerd, of probéren dat te doen, maar van binnen zoeken we en klopt de twijfel op ons hart.

En juist dat vind ik heel mooi en geruststellend. Want op geen enkele wezenlijke vraag is een definitief antwoord mogelijk. Vragen zijn diepzinnig, mysterieus, ze hebben de sierlijke vorm van het vraagteken. Antwoorden zijn meer iets voor een rekenboek. Vragen kunnen steeds een nieuwe vorm aannemen en een nieuw licht werpen op het probleem.

Wat echter we wel nodig hebben bij het uithouden van de vragen en de onzekerheid is geestkracht. Mozes refereert daaraan in de eerste lezing. 'Legde de Eeuwige zijn geest maar op heel het volk!', riep hij uit. Die geestkracht kan ons helpen. Zeker als we zelf in periodes helemaal niet zo veel van God laten zien. Van dat waarvan we denken dat het bij God hoort. Dan kan het ons aan geestkracht ontbreken. Maar de uitspraak van Jezus vandaag helpt ons: 'Wie niet tegen mij is, is voor me', zegt hij. In het licht van onze twijfels en vragen betekent dat zo veel als: volhouden, want wie handelt vanuit liefde, doet dat automatisch in de Naam van God.

Zo begrijpen we de woorden van paus Johannes 23^e ook beter. Die uitspraak van dat de hel leeg blijft, want het Rijk van God raakt immers steeds weer gevuld door mensen die, door hun manier van zijn, door hun daden, hun woorden, bijdragen aan Gods Vrede. En hoewel de wereld nog lang geen hemel op aarde is, is dat toch een opsteker zo aan het eind van de vredesweek!