

Bedankt 'Jan en alleman'

Vandaag , zondag 31 maart 2019, vlak voor de wedstrijd PEC – Emmen heb ik samen met

René Buysrogge,

onze uitstekende voorzitter van het bestuur van Dominicanenklooster Zwolle en voor die wedstrijd gastheer namens PEC voor de bezoekende club Emmen, *Eef Haverkort,*

een persoon, die anderen doet glimlachen als ze hem zien, en één van mijn 11 'heiligen', wiens foto een tijd lang tentoongesteld en te zien was in onze kloostergang

en *Petra Schmidt,*

die voor deze wedstrijd had ingetekend en mijn gast tijdens de wedstrijd was **mijn PEC- moment gemaakt.**

Marja ten Berge heeft ons vlak voor de hoofdingang gefotografeerd. Zoals jullie zien heb ik mijn habijt en mantel aangetrokken en de sjaal van PEC omgedaan.

Een van deze foto's heb ik gestuurd naar de instagram app van PEC , met de tekst:

'Kan broeder, Jan Laan, dominicaan, van een supporter van Feyenoord een supporter van PEC worden? Ja toch, niet dan?!'

(ja toch, niet dan?! Is een typische Rotterdams uitdrukking Het antwoord laat zich raden)

Daarna ben ik in habijt en mantel met Petra naar onze plaatsen gegaan en hebben we naar de wedstrijd gekeken. Gelukkig won PEC met 3-0.

Waarom heb ik dit gedaan? Ik doe dit om jullie te bedanken voor de twee seizoenkaarten die ik tijdens mijn 50 jarig priester-zijn van jullie heb gekregen. Ik kwam op dit idee omdat tijdens de rust van de wedstrijd iemand naar voren wordt gehaald. Zijn/haar PEC moment van de wedstrijd daarvoor wordt door een jury als de beste inzending beschouwd.

Als aandenken ontvangt die persoon een shirt van PEC met de handtekeningen van alle spelers van het 1^{ste} elftal . Zo'n aandenken wil ik ook graag ontvangen, vandaar.

Het belangrijkste echter is het gegeven dat ik van de wedstrijden heb genoten samen met mijn gast voor die wedstrijd. Ik denk dat ik voor het komende jaar nu zelf twee seizoenkaarten voor de thuiswedstrijden koop. Zo'n wedstrijd mee maken is best een aardige ontspanning.

Deze manier laat ook zien dat Jan en alleman, wanneer het om een wedstrijd gaat, niet erg van elkaar verschillen. Wie je ook bent, je geniet samen, wordt samen kwaad, je lacht samen en soms is het om te huilen. En de volgende keer begin je opnieuw supporter te worden of niet. Spannend is het!

Lieve mensen ook namens mijn gasten , dank ik jullie allemaal. Een schot in de roos was en is jullie gift.

Mijn dank gaat ook uit naar Marja die tijd nam om de foto's te maken.

De hartelijke groeten van

Broeder Jan Laan, dominicaan

31 maart 2019