



## IN DE VERDRUKKING RAKEN

DATUM	21 juni 2020
VOORGANGER	Jan Groot
EERSTE LEZING	Jeremia 20, 8-9.10-13
EVANGELIE	Matteüs 10, 26-33

## OVERWEGING

*'In de verdrukking'.*

Die kant van het leven komt bij me op  
bij de lezingen van deze zondag:  
hoe iemand door zijn of haar overtuiging bekneld kan raken.  
Het gaat over mensen die klem zitten, bang zijn,  
veel tegenstand voelen in hun strijd voor een goede zaak;  
'waar ben ik aan begonnen?', is dan vaak hun verzuchting.

Neem maar Jeremia, een uitgesproken profeet  
die geen blad voor zijn mond neemt.  
Hij krijgt iedereen over zich heen;  
hij spreekt kennelijk ware woorden,  
anders was de tegenstand niet zo groot en zo hard geweest.  
In zijn wanhoop klaagt Jeremia, hij lucht zijn hart bij God;  
die heeft hem geroepen, ja 'verleid' tot zijn profetenambt.  
Jeremia bezwijkt er haast onder, hij kán niet meer.  
Hij moet heel diep putten om de moed bij elkaar te schrapen.  
De lezing vertelt dat het hem lukt!  
Zijn wanhopige klacht vindt gehoor!  
Op de bodem van zijn ziel vindt Jeremia God terug;  
God staat hem ter zijde 'als een machtige strijder'.  
Zo komt hij door de crisis heen, worstelt zich uit de verdrukking;  
Jeremia vindt zijn vertrouwen terug,  
en hij eindigt met een lied, 'een loflied voor de Machtige'.

Wat hier getekend wordt, herken je misschien zelf  
van ooit of van nu:  
dat je alleen staat (of met een handjevol bondgenoten)  
in wat naar je diepste overtuiging, naar je geweten, het goede is,  
en dat je dat eerlijk zegt, en ernaar handelt,  
en dat het je dan volstrekt niet in dank wordt afgenomen.



Het kan je gebeuren op het werk, in de kerk,  
op school, in de familie, in de straat.  
Dán trouw blijven aan de stem van je hart,  
dat is een hele kunst!

Die dingen spelen ook in het evangelie.

We nemen vandaag de draad van het Matteüsevangelie weer op  
en belanden midden in Jezus' 'zendingsrede' (Mt. 10).

Wat is er aan de hand?

De eerste leerlingen zijn door Jezus geroepen,  
hij heeft ze bij hun vissersboten vandaan geplukt.

Ze hebben nu een tijdje met hem meegelopen,  
hem beziggezien en bezig gehoord;

hij schakelt ze steeds meer in om met hem mee te doen.

En dan er kruipt angst in hun ziel.

Ze worden bang voor 'de mensen', de volksmond,

de altijd machtige publieke opinie,

die zomaar als een blad aan de boom kan omslaan,

onberekenbaar, met woordgeweld, en soms erger.

Ik kan er steeds weer van schrikken hoe mensen die hun nek uitsteken,

bakken bagger over zich heen kunnen krijgen,

anonieme bedreigingen, haatmailtjes, treitertweets;

ze moeten soms zelfs een geheim, veilig heenkomen zoeken.

Het gif van de kwade tongen is van toen en nu en alle tijden.

'Wees niet bang',

zegt Jezus hier tot drie keer toe tegen zijn leerlingen, 'wees niet bang'.

Het is net als bij Jeremia.

Jezus drukt zijn vrienden op het hart

dat ze voor Góð eindeloos veel waard zijn.

'Zelfs de haren op je hoofd zijn door God geteld'.

Zo iets kleins als een hoofdhaar is voor God kostbaar,

hoeveel te meer dan jullie, bange volgelingen.

Een mensenkind, wie dan ook, is God alles waard!

Wees dus niet bang,

blijf in en ondanks alle weerstand en tegenstand

trouw aan de roeping van je leven!

Onlangs werd op de televisie weer eens

de bekende Engelse film *Billy Elliot* uitgezonden.

Het verhaal speelt in een ruw mijnwerkersmilieu in Noord-Engeland,

midden in de jaren '80 van de vorige eeuw..

De hoofdpersoon is de 11-jarige Billy die opgevoed wordt

door zijn vader en oudere broer, zijn moeder is overleden.

Billy moet van hen boks lessen nemen, maar ontdekt bij toeval

zijn natuurtalent voor ballet.



Tegen alle verdrukking in gaat hij die passie vastbesloten ontwikkelen,  
en vindt uiteindelijk zijn levensgeluk in het dansen.

Ik vind het een prachtige film.

Wat me er vooral in raakt is: zijn *veerkracht*,  
dat hij ondanks alles trouw weet te wórd en te blijven aan zichzelf!  
Voor sommige mensen is het een hele strijd, soms van jaren,  
om werkelijk de stem van hun hart te volgen  
en hun leven vorm te geven naar hun unieke eigenheid.

Het is de roeping van ons allemaal, van wie dan ook,  
om te worden zoals we bedoeld zijn;  
ons geloof zegt: ieder van ons, zoals hij is, zoals zij is,  
is geschapen naar het beeld van God.

In de Verenigde Staten kwam deze week  
de enige zwarte Republikeinse senator, Tim Scott, in het nieuws.  
Hij gaat een wet maken die de Amerikaanse politie  
minder racistisch en minder gewelddadig moet maken.  
Hij wordt als republikein door de vele demonstranten gewantrouwd,  
maar hij haalt er zijn schouders over op.  
Hij zegt:

‘dit is voor mij een kans om te doen  
waartoe ik geroepen ben.  
God heeft me zwart gemaakt met een bedoeling.  
Misschien is dit – het werken aan die nieuwe wet –  
een deel van Gods bedoeling’.

Daar word ik stil van ...