

**OVERWEGING:** HET MEESTE GAAT VOORBIJ, MAAR EN MEER WORDT HIJ

**DATUM :** 23 november 2019

**VOORGANGER:** Jan Laan o.p.

**EERSTE LEZING :** Uit het boek 2 Samuël 5, 1-3

**EVANGELIE:** Lucas 23, 35-43

---

## Overweging

Toevallig valt het feest van Christus Koning samen met de intocht van Sinterklaas in Assendorp. Honderden kinderen en volwassenen waren gekomen om sinterklaas te verwelkomen. Ze stonden voor ons klooster, want daar was sinterklaas gekomen. Voor deze kinder- en mensen vriend ga je naar buiten. Wil je hem zien, aanraken en iets ontvangen, al zijn het een paar pepernoten. Hij werd vergezeld met een stoet aan pieten. Allemaal blijde gezichten en met lachende ogen, en op de klank van muziek liep sinterklaas langzaam door de straat van Assendorp.

Ik vind deze toevalligheid prachtig. Niet voor niets heeft Jezus zelf eens tegen zijn volgelingen gezegd: laat de kinderen bij mij komen en houdt ze niet tegen. En een andere gezegde van Jezus is: Als je niet wordt als kinderen zul je het rijk der hemelen niet binnengaan.

Daar gaat het in de kern om: mensen kinderen begeleiden naar zijn rijk. Neem ze bij de hand en vertel en laat zien waar het in dat rijk van Jezus om gaat. Wat belangrijk is om je kinderen te leren zowel met woorden maar vooral door je manier van leven en samenleven, je daden. Wordt zelf een vriend en vriendin van de ander naast je.

Zo'n samenkomen rond sinterklaas is daar een voorbeeld van. Hoe maak je voor een kind zo'n gebeuren tot iets moois, waar ze dagenlang nog plezier en moed uit kunnen putten? Ze zijn gezien en daar gaat het om. Wat is er mooier dan een foto van sinterklaas met jou?

Toevallig is ook dat het feest van Christus samen valt met de komst van twee personen uit Fastiv, Oekraïne in ons midden. De dominicaan Michael directeur van Huize Sint Martinus de Porres en Vera een stafid aldaar. Ook deze twee personen zijn ware volgelingen van Jezus en Sinterklaas. Een indrukwekkend jaar overzicht 2019 – 2020 hebben ze ons gegeven.

Wat is hun missie“:

we combineren onze zending met de spiritualiteit van St. Martinus de Porres. Hij leert ons dat ongeacht welke sociale status, huidskleur, politieke en godsdienstige voorkeur en meer van die zaken, welke vaak mensen verdeeld, iemand ook moge hebben. wij laten ons leven en werken bepalen door het volgende: Wij proberen de opdracht en uitnodiging van Jezus: wees barmhartig zoals de hemelse Vader barmhartig is voor ons zichtbaar en concreet te maken in allerlei activiteiten en projecten.

De rest van dit jaar overzicht vertelt iets over de geschiedenis vanaf juli 2005, de start in 2012 en beschrijft wat ze zoal doen. ik noem ze op

sport en recreatie, werken met ponnies, specialisten op allerlei gebied helpen kinderen met hun lichamelijke, geestelijke en intellectuele handicaps; bijzonder onderwijs; een café, de heilige engel; moeder en kind opvang huis; kinderen uit oorlogs situaties opvangen en helpen; een keuken voor mensen zonder eten; kleding voor hen die geen kleren kunnen kopen en natuurlijk af en toe feesten voor ieder organiseren.

Tot slot vertellen ze: We verwelkomen vrijwilligers die samen met ons voor hen willen werken.

Als ik dit lees dan krijg ik grote bewondering voor wat broeder Michael en mevrouw Vera doen. Zij maken net als sinterklaas in zijn dagen en vervolgens allen die dit feest mogelijk maken voor kinderen, ook zij Michael en Vera zijn er voor kinderen die anders geen toekomst en leven zouden hebben. ook zij met hun centrum van Martinus de Porres inspireren en bemoedigen veel mensen. zij zeggen en doen in hun centrum de zin van Jezus, die Jezus richt tot een van de misdadigers: Vandaag nog zul je met Mij zijn in het paradijs. Vandaag maken zij het bestaan van veel personen tot een wonen in een paradijs.

Wat betekenen deze twee bijzondere ontmoetingen en gebeurtenissen vandaag voor ons? hopelijk het volgende:

Dat ons voornemen voor morgen en overmorgen mag beantwoorden aan het antwoord van Jezus: Vandaag mag jij met mij wonen in een paradijs. Een paradijs dat Jezus belooft aan ieder van ons. Aan dat mogelijk maken van dat paradijs kan ieder zijn bijdrage geven. Moge dit werkelijkheid worden in ons samenleven.

Amen