



DOOR DE DEUR...

Roepingenzondag

DATUM	19 april 2020
VOORGANGER	René Dinklo o.p.
EERSTE LEZING	Handelingen 2, 14a.36-42
EVANGELIE	Johannes 10,1-10

OVERWEGING

Beste mensen, zusters en broeders,

Uit de ontstaansgeschiedenis van de Orde van de Dominicanen is het bekend dat de Orde kort na zijn ontstaan snel groeide. Het verhaal uit de Handelingen van de Apostelen doet ons vermoeden dat zo iets ook het geval was met de jonge Jezusbeweging. Na een toespraak van Petrus sloten zich 3000 mensen aan. Zo staat er. En dat na een wat droge theologische toespraak! Hoe kan dit?

Op de eerste plaats verdient dit verhaal enige nuancering. Het verhaal is niet geschreven als een ooggetuige verslag, maar als een illustratie van de ontstaansgeschiedenis van de Jezusbeweging.

Ten tweede valt het een en ander te verklaren door de werking van de Geest. De toespraak van Petrus was veel langer dan wat we zojuist gehoord hebben. Vorige week zondag hoorden we er al een deel van. Het was duidelijk dat Petrus en de andere apostelen daar stonden als ernstig begeesterde mensen en dat werkt aanstekelijk! Petrus beloofde aan zijn toehoorders dat zij ook de gave van de heilige Geest zouden ontvangen als ze zich zouden bekeren en vervolgens zich lieten dopen.

Hoe anders is het nu! Toen ik in 2003 begon als voorganger kwamen hier meer dan 400 mensen naar de zondagse viering en op Paasmorgen was iedere plaats in de kerk bezet. En kijk nu eens rond. Nog een handjevol mensen.

Gelukkig heb ik enige hoop dat thuis vele mensen meevieren. Ik probeer af en toe te kijken naar een koele cameralens daar in de hoogte om contact met u te zoeken, maar ik zie u thuis niet. En soms is dat maar gelukkig. Wie weet ligt u nog in bed met een croissantje en jus d'orange of zit u op de bank met een kop koffie en een gebakje. In ieder geval hoop ik dat u thuis met aandacht meeviort.



En we moeten onszelf ook niet de put in praten over de stand van zaken van het christendom. Wist u dat bijvoorbeeld alleen al in de stad Parijs tijdens de afgelopen Pasen 5000 mensen gedoopt zouden zijn?

Onze tijd ervaren we als moeilijk en verwarrend, maar de eerste eeuw, de beginjaren van het christendom waren chaotisch. Er waren verhitte discussies binnen het Jodendom en tussen heiden-christenen en joden-christenen, er waren allerlei discussies binnen en tussen verschillende geloofsgemeenschappen van Jezus die soms hoog opliepen, het land was bezet door een vreemde mogendheid, de tempel in Jeruzalem was verwoest, er waren vele rondtrekkende predikers die inspeelden op de verwarring en een eigen toekomstperspectief voorspiegelden aan mensen met geestelijke honger. Tegen deze achtergrond mag je de evangelielezing van vandaag plaatsen: Er zijn dieven en rovers die komen om te vernietigen, maar Jezus is gekomen om leven te geven en wel in overvloed.

In de beeldspraak die Jezus gebruikt, heeft hij het over de deur van de schaapskooi, maar Jezus gaat zelfs verder als hij zegt: 'Ik bèn de deur.'

Een deur roept allerlei beelden op: je eigen voordeur, een draaideur van het ziekenhuis, een klapdeur in het café. Ook in de tijd van Jezus riep het beeld van een deur allerlei associaties op. Mij lijkt het beter om het beeld los te koppelen van een concreet voorwerp en het te koppelen aan iets abstracts. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: Jezus is de toegang of beter uitgedrukt Jezus is de doorgang. Dat wil zeggen je kunt er doorheen en je kunt in- en uitgaan. Denk eens aan de doorgang waarover we hoorden tijdens de Paaswake. Het volk van Israël dat trekt door de Rietzee, met links en rechts het opgestuwde water van de zee. Het is de doorgang van het land van slavernij naar het land van belofte.

De goede mens die oprecht de weg van Jezus volgt, neemt de officiële doorgang om in de schaapskooi te komen. Hij heeft immers goede bedoelingen. In het elfde vers direct volgend op onze evangelielezing zegt Jezus: 'Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.'

Mensen zijn uitgenodigd om herder voor elkaar te zijn, maar hèt beeld van de goede herder is Jezus. Kenmerkend is dat de schapen de stem kennen van de goede herder en hem op basis van die stem volgen en de herder kent zijn schapen.

Deze zondag is ook roepingenzondag. Je kunt voor van alles geroepen zijn, maar deze zondag is speciaal bedoeld voor mensen die vermoeden dat ze geroepen zijn om hun leven op een bijzondere manier ten dienste te stellen van de kerk - de gemeenschap van gelovigen - als diaken, priester of als religieus. En dat gebeurt nog steeds weliswaar niet zo massaal als tijdens het Rijke Roomse leven waarbij men zich mag afvragen of dat wel zo'n kwalitatief goede bloeiperiode is geweest.

Voor de mensen die denken dat ze geroepen zijn voor het ambt in de kerk of het religieuze leven, is het noodzakelijk om uit te zuiveren of die roepstem, de stem is van de Goede Herder of bijvoorbeeld een stem is louter vanuit je eigen verlangens. Het herkennen van de stem van de Goede Herder vraagt om een zorgvuldig proces van innerlijke bezinning en het laat zich pas niet zelden achteraf – in retrospectief - herkennen als zijnde de stem van Goede Herder.



Iedere mens kan bij tijd en wijle de stem van God horen. U en jij ook. Het gaat om de Stem die jou zet in het goede spoor van Christus Jezus. Het heeft te maken met de bereidheid om je leven te laten ontvouwen vanuit een gelovig vertrouwen en of en hoe je ingaat op Gods genadegaven die op je afkomen. Het gaat erom dat jij je leven niet laat bepalen door eigen menselijke driften zoals macht, bezit en aanzien, maar door de roepstem van de Goede Herder. Hij voert ons naar de schaapskooi waar we veilig mogen verblijven en hij voert ons uit de schaapskooi naar de grazige weiden om onze ziel te verkwikken.

Hoe volgen we die route, hoe gaan wij in en uit? Door de weg van Jezus te volgen, door je door Hem te laten inspireren, te laten begeistere, op een fundamenteel niveau. Jezus is de deur. Hij is onze doorgang.

Amen.