



Zij opent ons de mond en schenkt ons elkaar

DATUM	31 mei 2020 Pinksteren
VOORGANGER	Hans Schoorlemmer
EERSTE LEZING	Handelingen 2,1-11
EVANGELIE	Johannes 20,19-23

OVERWEGING

“We krijgen toch wel een beetje een opgewekte preek met Pinksteren”, vroeg iemand me deze week. Ik moest haar erkennen: ik word soms ook moe al van ‘het’ woord ‘corona’, overspoeld door het nieuws hierover, de maatregelen, wat daar je goed aan, wat moet je juist niet doen. Maar we komen er niet om heen: beide schriftlezingen, beide getuigenissen van Pinksteren beginnen met **‘binnen blijven’**.

In het verhaal van Handelingen zitten de leerlingen **in een huis bijeen**. Jezus heeft ze bij zijn verschijning voor zijn hemelvaart gevraagd **bij elkaar te blijven**, te bidden en te wachten op de komst van de kracht van boven, de heilige Geest. Ook in het evangelie zitten de leerlingen **binnen**. De deur is gesloten, locked down, uit de angst voor de machthebbers in tempel en politiek, die Jezus hebben kaltgestellt. Ze zitten binnen, achter een gesloten deur. Ze zitten ook innerlijk op slot. Hoe herkenbaar: mensen bang achter een deur. Er gaan nogal wat deuren dicht, k in de samenleving, in de kerk, ja ook in de kerk...en ook in onze families, op het werk....In de Pinksterverhalen gaan de deuren open en gaan de leerlingen zelf open. En er komt **wind, lucht adem, nieuwe energie, nieuw leven** binnen.

Ik zoom in op het evangelie. Jezus is er daar zomaar ineens, ondanks de gesloten deuren, zonder te forceren, zonder geweld. Hij is daar in zijn kwetsbaarheid met zijn wonden in zijn handen en zijn zijde. Hij is daar met Zijn Vrede. De leerlingen zijn blij. Om de leerlingen nog meer van zijn levende aanwezigheid te doordringen zegt Hij nogmaals ‘vrede’.

Het is kort dit evangelie, zo geconcentreerd, maar wat gebeurt er veel in wat Jezus zegt en doet. Stel je voor dat erbij bent. Dat hij over ons blaast en zegt: Ontvang de heilige Geest. En ook: Als je jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven’.



Of haak je nu af? Gaat de deur dicht? Het begint zo mooi, waarom dan over die zonden beginnen. Deze woorden zijn moeilijk als je uitlegt als dat Jezus hier de bisschoppen, en de priesters de volmacht tot absolutie in de biecht geeft, zonder welke de poort naar de hemel gesloten blijft. Ik kan u gerust stellen: de evangelist heeft hier niet aan gedacht. Wel aan wat de leerlingen ervaren hebben.

Op een paar na zijn ze uiteindelijk niet gevolgd. Petrus heeft Jezus verloochend en de meeste anderen zijn weggevlucht...Begrijpelijk...ja... angst voor de machthebbers was toch sterker dan hun liefde en trouw...Over deze leerlingen blaast Jezus en schenkt hen vrede...hij neemt hen aan, schenkt hen zijn Geest, zijn vrede...En daarna geeft Hij de opdracht om anderen te vergeven.... In Jezus' Geest, met Jezus' Geest, kunnen ze vergeven, liefde geven. Nu ze vrede, vergeving hebben **ontvangen**...kunnen ze liefde, vergeving schenken.

Is dat niet het grote geheim van dit verhaal? Leerlingen, mensen van vlees en bloed, mensen geregeerd door angst verloren te gaan, mensen op slot worden open geademd, gaan stromen, kunnen liefde en tederheid geven...en zelfs het vermogen niet te vergeven en daarmee te kunnen leven. Ja dat is ook realiteit, Soms wordt een mens zo diep verdriet en pijn aangedaan, dat hij of zij niet kan vergeven..., Ook dit wordt je in Jezus' Geest vergeven...

We horen de verhalen van Pinksteren, maar wellicht beleven we ze ook. We zitten ook hier in deze kerk, een zaal binnen bijeen. Hier met een paar broeders en zusters, wat cantors...maar ook met jullie thuis...En hier zijn we toch voor bij elkaar om te bidden en te wachten op die de Geest...En dat gebeurt ook. Ja ook nu in deze tijd...nu we op slot zitten weet Hij bij ons binnen te komen, zo mooi hoe u thuis ver weg ons laat weten hoe u geraakt zijn door een lied, een woord, een beweging...

Het gebeurt hier in kerk, in ons leven en samenleven, zoals we dadelijk zingen.

*De Geest van God bezielt,
Die koud zijn en versteend,
Herbouwt wat is vernield,
Maakt een wat is verdeeld.*

*Zij opent ons de mond
En schenkt ons aan elkaar*

*Opdat ons leven nooit
In weer en wind bezwijkt
Kom Schepper Geest voltooi
Wat gij begonnen zijt.....*