



AS EN ADEM

DATUM	17 februari 2021 Aswoensdag
VOORGANGER	Jan Laan o.p.
EERSTE LEZING	Joël 2, 12 – 18
EVANGELIE	Matteüs 6, 1 - 6; 16 – 18



OVERWEGING

Één van de meest vaste verhoudingen en verbintenissen die we allemaal kennen, is de band met onze moeder. Het is duurzaam en sterk. Nog steeds herinner ik me haar raadgevingen, toen ik al 60 jaar was. Zij leefde mee, kende mijn sterke en zwakke kanten. Ik bleef haar kind. Vast kon ik op haar vertrouwen. Het is een voorrecht en gave om dit te mogen meemaken.

Laats stond een artikel in het blad Trouw van een vrouw die nog steeds op zoek is naar haar moeder. Zij werd al vroeg geadopteerd. Zij beschrijft haar zoektocht. Haar verlangen, haar gemis en pijn kan ik me enigszins voorstellen.

Vandaag beginnen we met vasten, de veertigdagen tijd. Waar draait vasten om? Waar gaat het in deze tijd vooral om?

De twee woorden 'vast, en vasten' horen bij elkaar.
de Nederlandse taal associeert 'vast' met woorden als: sterk, samenhangend, niet los, niet beweeglijk, blijvend, duurzaam, onwrikbaar.
en kent uitdrukkingen als: een vaste slaap, vaste grond, een vast karakter, een vast geloof.

En u kent zeker ook de vergelijking van Jezus over : je huis bouwen op vaste grond en/of op los zand. De gevolgen laten zich raden bij zwaar weer.

Vasten, dit werkwoord heeft met 'vast' van doen. Wie en/ of wat geeft mij en u iets duurzams, iets wat jouw en mijn ankers zijn, de grond waarop ik en jij leven en samenleven bouwen?
Joel in zijn lezing belijdt met hartstocht wie de vaste grond onder onze voeten is, waar vanuit ons leven en samenleven de moeite waard blijft.
Hij belijdt; 'Keer terug tot de Heilige, onze God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid.

Het bijzondere is dat hij deze oproep ook richt tot een moeder met haar baby en kind.
Ik zou durven zeggen: misschien plaatst Joel wel een moeder met haar baby en kind in dit rijtje om ons enigszins te helpen. Ook al is de band met een moeder met haar baby en kind zo vast, de band tussen onze God en ieder van ons is het meest vast. Je kunt als het ware in de eerste band van moeder en baby herkennen en je enigszins een voorstelling van maken hoe vast de band van onze God met ieder van ons is. Keer daarom terug naar Degene die de vaste grond onder je voeten is.



Ik heb aan deze viering de titel gegeven van As en Adem . Deze titel associeer ik met één van de meest aansprekende verhalen van de hele bijbel. Het is het verhaal waarin verteld wordt dat onze Schepper stof van de aarde nam, het boetseerde tot een mens en er zijn levensgeest, levensadem inblaast. Stof en adem , of as en adem dat is voor mij hetzelfde. In ons komen aarde en hemel bij elkaar, zijn met elkaar verbonden en zijn niet los van elkaar te bekijken of te verkrijgen. Tussen beiden bestaat er een vaste band.

Proberen dit te beseffen en daarnaar te leven is naar mijn overtuiging de inhoud en de kern van deze periode tot en met Pinksteren.

Hulpmiddelen zijn vanouds vormen van versterving, reiniging, en zuivering. Dit zijn echter hulpmiddelen. Maar de kern is en blijft , vertrouw ik werkelijk dat de band van onze Schepper, Vader en Moeder met mij en u vast is, duurzaam , vol genade en waarheid en vergevingsgezind. ? Is in mijn binnenkamer verborgen aanwezig de hemelse Vader? Die vraag houdt Jezus ons voor. Dit brengt Jezus in het evangelie onder woorden, wanneer hij ons aanspoort als je vast doe dit in het verborgene en je hemelse Vader ziet en hoort je.

Beste mensen

De band tussen een moeder en haar baby en kind is vast
de band tussen onze Schepper, Vader en Moeder met ieder van ons is ook vast

Misschien is het waardevolle, wat we in deze periode kunnen doen, dat we de band met elkaar vast maken, duurzaam en vol genade.

Dat wij de band vast maken tussen allen die het moeilijk hebben in dit bestaan.

Dat wij omwille van hen mensen vol mededogen en respect worden

Dat het welzijn van de mensen op de plaats waar we leven en samenleven ons ter harte gaat en dat we ons op deze plek engageren en mee leven..

Dat we in één woord de weg van Jezus proberen te volgen en de weg van Dominicus.

Moge het zo gebeuren!. Dat hoop ik van harte voor ieder van ons

Amen