

OVERWEGING HEB ELKAAR LIEF



DATUM	18 mei 2019
VOORGANGER	Jan Laan
EERSTE LEZING	Joh. 3, 18- 24
EVANGELIE	Joh. 13, 31 – 35

Morgen wordt Aedan Eli gedoopt en gezalfd. Hij ontvangt een doopkaars en zout . En Aedan Eli hoort: jij bent het licht der wereld . Jij bent het zout van de aarde.

Wat op het einde gezegd wordt is de moeite waard om goed te luisteren. Jezus geeft deze conclusie:

‘Wees zout en licht, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’

Anderen mogen best ervaren dat u en ik proberen om ons te binnen te brengen. Wat voor zout ben ik.? Wat voor licht mag ik worden en zijn? Wat zijn mijn gaven en kwaliteiten? Waardoor ik op de eerste plaats een goed en waardevol persoon en medemens mens En tegelijk op de tweede plaats waardoor ik eer bewijs aan onze God en Vader. of anders geformuleerd: waardoor Gods heerlijkheid zichtbaar wordt in mij en u.

Deze woorden spreekt Jezus op het einde van de zaligsprekingen. In deze zaligsprekingen zegt Jezus. Deze mensen zijn op de goede weg. Zij worden zalig of gelukkig geprezen door Jezus Ik vermoed dat Jezus heel goed om zich heen gekeken heeft en nagedacht over de vraag . Wie zijn uiteindelijk de steunpilaren of de dragers van een gemeenschap. ? Hij noemt ze op: de nederige van hart, de treurende, de zachtmoedige, wie dorsten naar gerechtigheid de barmhartige wie zuiver van hart is. Wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid Al deze personen brengen eer aan onze God en Vader en zij zijn op de goede weg.

Nu vanavond vertelt Jezus op het einde van het hoofdstuk dat begonnen is met de voetwassing . als ik jullie meester en heer je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Tot de leerlingen uit de lezing van de voetwassing, zegt Jezus: volg dit voorbeeld na en nu vertelt hij ons: heb elkaar lief. Doe hetzelfde als ik . Ik heb geleefd vanuit de liefde van mijn Vader. Gods liefde en trouw, dat is Gods heerlijkheid en grootheid heb ik jullie laten zien in al de manieren hoe ik met mensen om ben gegaan, hoe ik hen nabij was, hoe ik hen eerde, hoe ik hen liet zien en , hoe ik hen rechttop door het leven deed gaan.

En zij leefden weer op. Zij werden weer zout en licht voor hun omgeving. Zij waren weer in staat om goede daden voor hun omgeving te volbrengen en daardoor eer te bewijzen aan onze God en Vader.



Het wonderlijke van de omgang van Jezus liefde is dat zijn liefde allen insluit. ook Judas die net daarvoor is weggegaan van de tafel waar ze samen de laatste maaltijd hielden. Ook naar deze verrader gaat zijn liefde uit. Hij omvat hem als het ware. ook tot Petrus die hem op het beslissende moment verloochent en in de steek laat zal hij later vragen: Petrus heb je mij lief. Tot drie keer vraagt Jezus Petrus dit. En op diens ja , vraagt Jezus hem: hoed en bewaar mijn mensen, schapen en lammeren. zijn liefde omvat ook zijn vijanden , die hem ter dood willen brengen.

Maar vooral omvat zijn liefde hen die de hulp, het meeleven en solidariteit van een ander nodig hebben om te kunnen bestaan en leven. Vooral komt Jezus op voor de kleine, geslagen en bedreigde mensen zoals de weduwe, de wees en de vreemdeling. Hen staat hij bij met al zijn kracht en geest.

Nu richt Jezus zich tot ieder van ons.

Probeer maar je levensweg te voltrekken en te gaan vanuit het besef: Jezus en onze God en Vader houden van mij, hebben me lief en hebben alle vertrouwen in mij. ook al is mijn liefde niet groots, ik probeer dit gebod handen en voeten te geven.

Ook ik mag Gods grootheid en heerlijkheid openbaren voor anderen. Elke dag mag ik dit proberen en doen.

Ook al falen we op de weg van de liefde, die Jezus ons voor houdt , de volgende dag mag je vanuit Gods vergevende liefde weer opnieuw hetzelfde proberen.

God en Jezus pinnen ons niet vast op ons falen en te kort schieten. Zij hopen dat we werkelijk weer zout en licht worden, kostbare en waardevolle personen voor onze omgeving.

Amen