



Een
belofte,

ongedacht...



**Kome wat
KOMT...**

DOMINICANEN



Klooster
ZWOLLE

1e ADVENT
28 november 2021

KOME WAT KOMT!

Midden in de onrustige wereld van vandaag klinken profetische geluiden.
De Advent voedt ons verlangen naar recht en vrede,
naar een nieuw begin naar toe-komst.
De verwachting van de komende Messias
kan onze sprakeloosheid en verlamming, én ons verdriet doorbreken.
Wij worden van Godswege geroepen tot vertrouwen:
kome wat komt!

In deze Advent lezen we uit het verhalen van de profeet Samuël.
Hij is een mens die gehoor geeft aan Gods roep en zijn stem verheft tegen
onrecht. Een echte profeet, op zoek naar een koning die heil brengt!
De evangelist Lucas vertelt ons in zijn eerste hoofdstuk van twee vrouwen
die leven van vertrouwen: zij schenken toekomst in overvloed.
Beiden dragen ze de stem van de profetie onder haar hart.

De kennismaking met Samuël begint vandaag in het donker,
net als het eerste hoofdstuk van Lucas.
Beide keren komen partners naar voren die zielsveel verlangen naar een
kind, maar het lijkt niet (meer) mogelijk.
De hoofdpersonen zien de toekomst donker in. Maar in beide gevallen
komt er toch een hoopvolle wending.
Vertrouwen zij (en wij) zich toe aan een ongedachte belofte?

Openingslied: Scheur toch de wolken weg...

Scheur toch de wol - ken weg en kom.

Breek door de blin - de muur en kom.

Doods - nacht re - geert ons her en der.

De tijd is vol, uw naam is ver.

Een vloed van tranen komt tot U,
bloed uit de aarde roept tot U.
Al uw verworpen kinderen staan
op uit hun graf en zien U aan.

Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort,
dat niet vergeefs dit mensenwoord,
o God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.

Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen God van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom.
Scheur toch de wolken weg en kom.

Begroeting:

VG: Ik zie uit naar de Eeuwige

allen: Mijn ziel verlangt naar zijn woord.

VG: Mijn ziel wacht de Eeuwige

allen: Meer dan wachters de morgen.

VG: Mogen wij hier bijeen zijn in vrede

allen: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

Ontsteken van de eerste kaars

Zang: Nacht van dromen en verlangen...

Nacht van droom en van ver-lan-gen____
draagt het sche-mer-licht ter-nau-wer - nood.

Allen:
Nacht van droom en van ver-lan-gen____
draagt het sche-mer-licht ter-nau-wer - nood.

Solo:
On - uit - wis-baar groeit ver-los-sing____
in de ba-rens-wee-ën van de tijd.

Allen:
On - uit - wis-baar groeit ver-los-sing____
in de ba-rens-wee-ën van de tijd.

Solo:
On - mis-ken-baar moe ge-dra-gen____
wijkt het dui-ster voor het vol - le licht.

Allen:
On - mis - ken-baar moe ge-dra-gen____
wijkt het dui-ster voor het vol - le licht.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Ze zijn bezig met het adventsproject "Het plakboek van Lucas"

Kyrie-litanie voor de advent



K: Ky - ri - e,

allen: **Kyrie**

VG: Gij die de wolken scheurt,
om af te dalen naar de aarde,
laat uw komst ons niet ontgaan.

allen: **Laat uw komst ons niet ontgaan.**



Ky - ri - e, e - - - le - i-son.

allen: **Kyrie, eleison.**



Chris - te, _____

allen: **Christe,**

VG: Gij die in onze wereld komt
om ons van het kwade te bevrijden,
ontferm U over ons.

allen: **Ontferm U over ons.**



Chris - te, _____ e - - - le - i-son.

allen: **Christe, eleison.**



Ky - ri - e, _____

allen: **Kyrie,**

VG: Gij die in de wereld komen zult,
om ons met geest en vuur te dopen,
maak ons waakzaam tot in het eind.

allen: **Maak ons waakzaam tot in het eind.**



allen: **Kyrie, eleison**

Openingsgebed

Bij het openleggen van de Schrift

Eerste lezing: *Uit het boek I Samuël 1, 1 - 20*

In Rama woonde een man die Elkana heette. Hij behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging Elkana vanuit zijn woonplaats naar Silo, om zich daar voor de Eeuwige neer te buigen en Hem offers te brengen. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield God haar moederschoot gesloten. Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat God haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan.

Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: 'Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?'

Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Ene. In tranen legde ze een gelofte af: 'God van de hemelse machten, ik smeed u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon,

dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar door een scheermes worden aangeraakt.'

Terwijl Hanna zo lang aan het bidden was, begon Eli op haar mond te letten. Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: 'Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!' 'U vergist u, heer,' antwoordde Hanna. 'Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Eeuwige. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik heb zo lang gebeden omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.' 'Ga dan in vrede,' antwoordde Eli. 'De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.' 'Ik dank u dat u mij zo gunstig gezind bent,' zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer.

De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de Eeuwige, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en God verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuël, 'want,' verklaarde ze, 'ik heb hem aan de Eeuwige gevraagd.'

Tussenzang: *Antwoorzang 'Rorate' psalm 25*

Antifoon: Verlos ons, laat er vrede komen,
vervul wat mensen dromen.

Zoudt Gij mij ooit mij te schande maken,
zullen mijn vijanden triomferen?
Nee, Gij zult ons nooit beschamen,
al die mensen die op U wachten.
Maar wie roekeloos met U breken
zullen te schande staan. **Antifoon.**

Gij zijt goed en geen bedrieger
wie verdwalen wijst Gij rechte wegen.
Arme en ootmoedige mensen
geeft Gij kracht uw weg te gaan.
Al wat Gij doet is liefde en trouw
voor allen die uw verbond bewaren. **Antifoon.**

Evangelielezing: *In de woorden van Lucas 1, 5 - 17*

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht.

Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.'

Acclamatie: **Van U is de toekomst,
kome wat komt!**

Verkondiging

Stille momenten

Geloofsbelijdenis

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

Ik geloof in God, de Eeuwige,
de almacht van de liefde.
Hij kent ons van eeuwigheid,
al onze namen zijn bij Hem geborgen,
geschreven in zijn hand.

Ik geloof in Jezus Messias,
beeld en gelijkenis van de Eeuwige.
Uit mededogen en genegenheid
is Hij tot het uiterste gegaan.
Zo heeft Hij ons voorgeleefd
de naam van God: 'Ik-zal-er-zijn'.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ruimte maakt en vrijheid schept,
die woont en werkt in jong en oud,
in vrouwen en mannen van goede wil.

Ik geloof dat wij mensen samen op weg zijn,
bewogen om de toekomst van Gods koninkrijk,
met de opdracht tot gerechtigheid
en de moed om lief te hebben.

Ik geloof in het eeuwig leven,
in de liefde die sterker is dan de dood,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Voorbeden

inleidende zang: Kom, adem ons open (3x)

Klaarmaken van de tafel

Collecte

*U kunt geven bij de uitgang van de kerk, via de collecte-app CHRCH op uw telefoon.
Of overmaken op rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58*

Koorzang: Zal er ooit...

Zal er ooit een dag van vre - de,
zal er ooit be - - vrij - ding zijn
voor wie wor - den dood - ge - zwe - gen
le - vens - lang ge - bro - ken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden:
levenslang gebroken zijn?

Zie de takken van de bomen
waar het jonge groen ontlukt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die licht.

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Het grote dankgebed

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

zang: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren

VG: Gij komt bevrijden, allerhoogste God,
Gij zijt gekomen in Jezus Messias.
Wij danken U omwille van Hem die is Uw redding,
beeld en gestalte van uw menslievendheid,
één van ons bloed, uit de mensen genomen,
man van genade, licht van uw licht.

Hij is in de wereld uw weg gegaan,
Hij die blinden geneest en doden ten leven wekt,
die wat hij doen kon hééft gedaan.
die in de nacht, de laatste van zijn leven,
ons dit teken van zijn liefde gegeven heeft.
Moge gij - zo bidden wij u -
het heiligen door de kracht van uw geest

zang: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren

VG: Hij heeft het brood in zijn handen genomen,
U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met deze woorden:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam, voor u gegeven,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo nam Hij ook de beker,
sprak het dankgebed en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en zovelen vergoten wordt
tot vergeving van de zonden -
telkens als gij deze beker drinkt
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.

zang: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren

VG: Daarom stellen wij hier dit teken van ons geloof,
God van mensen,
daarom zal uw kerk op aarde die naam hooghouden:

Jezus gekruisigd en begraven,
Jezus uit de dood opgestaan ,
Hij, uw Zoon en Heer van allen,
die komen zal om recht te doen aan deze wereld,
aan levenden en doden.

zang: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren

VG: Zend uw Geest, God, in ons midden,
vriendschap en waarheid, leven in overvloed.
Maak ons vrij van angst en verbittering,
vrij voor ieder die onze naaste is,
dat onze handen vrede opbouwen,
huizen van vrede voor onze kinderen.
Verhaast de tijd en vestig uw toekomst,
de nieuwe schepping waar Gij ons licht zijt,
alles in allen.
Zo bidden wij U
in eenheid met onze paus, met onze bisschoppen,
met allen die u als herders in uw kerk hebt aangesteld,
samen met de heilige Maagd Maria, moeder van de Heer,
met de heilige Jozef haar bruidegom
en al uw heiligen.

Door Jezus Messias
door Hem en met Hem en in Hem
zij uw Naam geprezen
tot in alle eeuwigheid. Amen.

zang: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren

Onze Vader....

Vredewens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Koorzang: *Naar U levende... | Vrij naar psalm 25*

Naar U Levende, klimt mijn ziel.
U vertrouw ik: dat Gij zijt.
U verlang ik ooit te zien.
Door de nacht heen zien uw ogen mij.
Van mijn ellende keer U niet af.
Mijn vertrouwen beschaamd het niet.
Op U wacht ik levenslang.
Elke dag weer zoeken mijn ogen jou.
Laat je nu vinden liefde.
Keer je niet af.

Slotgebed

Mededelingen

Zegen



Geef ons uw naam voor on - der - weg
om in ver - trou - wen _ voort te gaan.

Slotlied: *U bent de wereld aangekondigd...*

U bent de we - reld aan - ge - kon - digd,
van bij de aan - vang was het Woord.
U maakt het zwij - gend volk _ weer mon - dig,
wij wor - den he - mel - hoog ge - hoord.

Refrein

He - mel - se dauw, wees ons ge - ge - ven,
daal uit uw he - mel - vre - de neer,
wees on - ze broe - der, on - ze Heer
en doe ons in uw komst her - le - ven.

U hebt bevrijding aangeheven
na vele eeuwen duisternis.
U hebt aan hoop een naam gegeven,
aan de belofte een gezicht. **Refrein**

Wat nooit een volk heeft durven dromen,
is bovenaards al ingezet.
Als U weer onder ons wilt komen,
worden wij levenslang gered. **Refrein**

Mededelingen:

Collecte voor behoud van het gebouw en de geloofsgemeenschap.

Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58

Wees welkom in de vieringen

In onze vieringen zijn wegens corona maximaal 125 personen toegestaan, met inachtneming van 1,5 meter afstand. U heeft in de kerk geen coronapas nodig. Bij het betreden en verlaten hanteren we 1,5 meter afstand en dragen we een mondkapje. Koffie drinken blijft mogelijk op de 1^e en 3^e zondag van de maand. We vragen u om in het claustrium rechtsom naar de refter te lopen, daar zullen we uw coronatoegangsbewijs checken. Uitgebreide info op www.kloosterzwolle.nl

Adventsmarkt

Nog tot en met 19 december kunt u na de vieringen bij een kraam in de kloostergang terecht voor adventskaarsen, aardewerk, glaswerk en meer. De opbrengst is bestemd voor Huize Sint Martinus de Porres in Fastiv, Oekraïne. Van harte aanbevolen!

Meditatiemaandagen advent

Samen met Susanne de Jong-Tennekes kunnen we ons vanaf morgen voorbereiden op wat komt (ad-venire = naar je toe komen). Via meditatie oefenen we onszelf in ontvankelijkheid.

Ma 29 nov, 6 dec, 13 dec, 20 dec | 9.30 – 10.30 uur | Oratorium | € 50

Churchchill

Vrijdagavond komen de 15-plussers weer bij elkaar in het klooster om gezellig te eten en te praten over waar het in het leven om gaat. Mail naar info@kloosterzwolle.nl of kom gewoon langs! Ook vrienden zijn altijd welkom. Check voor onze coronamaatregelen de website.

Vr 3 dec | 18.30 – 20.00 uur

Kloosterbende

Ook de 11- tot 15-jarigen komen deze vrijdag bij elkaar voor een gezellig spelletje, wat praten of de stad ingaan om iets goeds te doen voor mens en natuur. Deze keer ook met eten vooraf. Check de website voor onze coronamaatregelen.

Vr 3 dec | 18.30 – 20.00 uur

Kerstvieringen

We zien uit naar de kerstvieringen en de voorbereiding is in volle gang. Maar op dit moment kunnen we u, vanwege de coronamaatregelen, nog niet volledig informeren over hoe de vieringen georganiseerd gaan worden. Houd de komende weken de mededelingen hierover in de gaten of kijk op de website. | www.kloosterzwolle.nl

Telefonische bereikbaarheid van de Kloosterpoort
Maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur



In deze viering zijn de voorgangers Jan Groot en Wijbe Fransen OP
Zaterdagavond: Cantores
Zondag: groep uit het Thomaskoor o.l.v. René van Breukelen
Orgel: Jur Leemhuis