



OVERWEGING

DOOP VAN DE HEER

DATUM 10 januari 2021

VOORGANGER Jan Laan o.p.

EERSTE LEZING Jesaja 42, 1-7

EVANGELIE Marcus 1, 7- 11

Een maand geleden, op zondag 13 december, mocht ik twee volwassen personen dopen. Een kinderdoop is al iets bijzonders, maar een doop voor een volwassene is dat nog meer. Deze twee personen hadden deelgenomen aan een cursus over rituelen, dat door onze twee pastores, Corinne van Nistelrooij en Hans Schoorlemmer, werd geleid. Het resultaat was dat Hans me een paar maanden geleden vroeg, deze twee personen wilden graag biechten. 'Dat is goed!' antwoordde ik. Ik dacht bij mezelf : 'Wat een spannend gebeuren zal dat voor die twee worden!' Want wat is biechten naar zijn kern? Kernachtig geformuleerd is dat het volgende:

Aan een priester, die daar aanwezig is namens Jezus, de geliefde van onze God, vertrouw je toe wie je bent. Je vertelt, hoe je verhouding tot jezelf, anderen naast je en je omgeving is. Je vertelt over wat je goed vindt en wat niet. Je maakt als het ware schoon schip. En je hoopt en verwacht dat Jezus je aanvaardt zoals je bent en dat Hij je inspireert en schenkt om zijn weg van liefde en vertrouwen te volgen en een ander steeds weer nieuwe kansen te geven.

Het werden twee openhartige biechtgesprekken. Zeer belangrijk waren voor hen de ontmoeting tussen Jezus en de biechteling.

Na deze biecht vertelden ze een paar weken daarna, dat ze gedoopt wilden worden. Een nieuwe start met hun leven en samenleven wilden ze maken.

En de doop gebeurde op 12 december te midden van vrienden, ouders en anderen. Het werd een feestelijk en indrukwekkend gebeuren. Gods lieve Geest was met hen en met ons.

Met dit voorbeeld wil ik dit feest van de doop van Jezus illustreren. Ook Jezus liet zich op volwassen leeftijd dopen door Johannes in de Jordaan. Ook Hij wilde een nieuwe start maken met zijn leven. Hij werd zich bewust dat Hij in zijn leven een bestemming had, een zending. Hij wilde vertellen en zichtbaar maken wat zijn en onze God en Vader van Hem verwachtte.

Johannes had vlak hiervoor verteld. : 'Ik doop jullie met water , maar Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest.

Nu bij de doop van Jezus, zag hij de hemel open en hij hoorde een stem die Hem duidelijk maakte: Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Hoe je voortaan je roeping en zending vorm geeft, daar sta ik, je Vader, achter. Wek bij ieder die je ontmoet op wat voor de ander haar of zijn zending en roeping als mens en medemens mag zijn. Nodig hen uit om de weg die jij in slaat te volgen.

Leef volgens de Heilige Geest die je inspireert en bemoedigt op die weg .



De eerste lezing van vandaag, van de profeet Jesaja, is een indrukwekkende samenvatting van wat het betekent vol van Gods Geest te worden en te zijn. Het is een soort leidraad, een aantal werkelijkheden worden beschreven, een toetssteen is het als het ware.

Als je kiest voor de weg die Jezus je voorging, lees en hoor dan nog eens deze tekst van Jesaja. Draag deze woorden in je hart en overweeg ze met je verstand. Dan wordt ook jij een persoon, geliefd door onze God.

Met deze tekst van Jesaja wil ik mijn overweging beëindigen. Luister maar

'Hier is mijn dienaar,

hem zal ik steunen,

hij is mijn uitverkorene,

in hem vind ik vreugde.

Ik heb hem met mijn geest vervuld.

Hij zal alle volken het recht doen kennen.

Hij schreeuwt niet.

Hij verheft zijn stem niet.

Hij roept niet luidkeels in het openbaar.

het geknakte riet breekt hij niet af.

De kwijnende vlam zal hij niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.

Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen.

De eilanden zien naar zijn onderricht uit.

dit zegt God, de Heer, die de hemelen heeft geschapen en uitgespannen,

die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt,

die de mensen op aarde levensadem geeft,

en levensgeest aan allen die daar verkeren.

In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen.

Ik zal bij de hand nemen en je behoeden.

Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen

en maak je tot een licht voor alle volken

om blinden de ogen te openen,

om gevangenen te bevrijden uit de kerker

wie in het duister zitten uit de gevangenis.

Aldus de woorden van Jesaja over iemand die vol is van Gods Geest.

Een korte toelichting op het eind van mijn verkondiging wil ik graag geven.

Jesaja spreekt over de dienaar en over een 'hij'.

Maar weet ook dat je in plaats van dienaar ook dienares kunt schrijven en horen

maar weet ook dat je in plaats van een 'hij' ook een 'zij' kunt schrijven en horen.

Niet voor niets telde Jezus onder zijn volgelingen mannen en vrouwen en aan de eerste onder hen, aan Maria van Magdela, liet hij zich zien als de Opgestane, werkelijk Gods beminde.

Amen