



## **OVERWEGING      AANRAKING, BRIESJE, AANDACHT**

<b>DATUM</b>	4 augustus 2019
<b>VOORGANGER</b>	Jan Laan o.p.
<b>EERSTE LEZING</b>	1,2; 2, 21 – 23
<b>EVANGELIE</b>	Lucas 12, 13 – 21

---

Één van de begrippen dat mij geholpen heeft om bepaalde werkelijkheden aan te voelen en een beetje te begrijpen is het begrip: negatieve contrast ervaring. De theoloog Edward Schillebeekx gebruikt dit begrip, negatieve contrastervaring.

B.v. je wilt iets vertellen over de werkelijkheid 'vrede'. Bij wie kun je terecht en aan wie kun je het beste vragen wat "vrede" is. Vraag je dit aan personen die in vrede leven of kun je beter aan personen vragen die 'vrede' niet kennen, maar moeten leven in oorlogssituaties? Luister naar hun verhalen is het advies van Edward.

een ander voorbeeld, je wilt iets vertellen wat gezondheid is. Bij wie ga je te rade. Vraag je aan personen die gezond zijn of vraag je aan personen die omwille van een of andere ziekte niet gezond zijn, wat gezondheid is?

Luister naar hun verhalen is het advies van Edward. Begin bij hen, laat hun ervaringen en verhalen jouw overwegingen en denken voeden.

Het gemis aan vrede en het gemis aan gezondheid maakt personen des te scherper bewust van wat ze verlangen en hopen nl in vrede leven en gezond leven.

In beide gevallen zijn de concrete ervaringen van personen die respectievelijk in oorlogssituaties of ziekte situaties moeten leven de eerste die je vertellen, wat 'gezondheid' en 'vrede' inhouden

Toen ik over de twee lezingen nadacht, viel me op dat de vertellers Prediker en Jezus een pittige negatieve situatie beschrijven.

prediker vertelt over wat hem overkomen is in zijn bestaan. Geploeter is, alle dagen bereiden hem leed, ergernis is zijn loon, nooit rust.

zo'n leven gun je werkelijk niemand. En ik zou Prediker graag willen vragen: is deze samenvatting van je bestaan nu alles? Is er niets meer te vertellen? Wat een zwart kijker ben je toch?

Jezus zelf gaat pittig hard te keer tegen iemand die hem een vraag stelt over een erfenis en later in de parabel over die rijke man eindigt Jezus met de woorden: Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Een hard oordeel geeft Jezus aan deze rijke.

Ik vermoed dat Prediker en Jezus door deze benadering ons iets anders duidelijk willen maken. Zij willen ons door deze benadering openbaren en openen voor het contrast, voor het tegenover.



Dit tegenover of contrast heb ik kort samengevat in drie begrippen: aanraking, briesje, aandacht

### Aanraking

In de jaren dat ik samen met Ben Vocking in **Blijdorp** te Rotterdam woonde, kwamen we toevallig in aanraking met veel vluchtelingen. Meer dan honderd van hen hebben we gastvrij ontvangen in ons huis. Langzaam ontstond er vertrouwen onderling en zij vertrouwden ons iets van hun persoonlijk lot en bestaan toe. Waarom zij moesten vluchten en in een ander land een nieuw bestaan wilden bouwen. Wij wisten wel iets over vluchtelingen. Niet voor niets hadden we het werken aan vrede en gerechtigheid tot één van onze speerpunten gemaakt. Echter aangeraakt worden door vluchtelingen zelf, maakte onze inzet daarvoor concreter. Ons nadenken en werken aan deze problematiek werd gekleurd door ervaringen van hen. We kregen door hen inspiratie en betrokkenheid. Het ging ons persoonlijk aan. Zij werden niet alleen mensen met een naam. We zagen hen en kregen hen lief. We werden door hen ten diepste geraakt en dat veranderde onze kijk

### Briesje

Je blaast zachtjes je adem uit. Over zo'n briesje wil ik spreken.

Wanneer Jezus voor de eerste keer aan zijn leerlingen verschijnt, blaast hij over hen. Het is hetzelfde briesje dat in den beginne de Schepper in wat hij geboetseerd heeft blaast. De Heilige blaast en jij en ik worden een levend wezen. Jij bent mijn partner in het verbond tussen God en mensen en God en onze aarde. Ik hoop en verwacht dat je je verbindt zoals Ik, jouw Schepper en Heilige me verbonden heb met heel mijn kostbare schepping. Wees als een kostbaar briesje voor de mens naast je en je brengt hem of haar tot zijn of haar bestemming. Zonder geweld, maar met tekenen van voorzichtigheid, strelingen vol van liefde en hoop. Wat iemand ook mee maakt en mee gemaakt heeft door zo'n briesje kom jezelf en de ander tot leven.

Vorige week gingen de lezingen over bidden. Klop, vraag en zoek, houd vol en vertrouw vertelt Jezus. Mijn Vader zal je de Heilige Geest geven aan wie erom vragen. Geest, Adem, Ruach, Briesje zul je ontvangen. Zodat je doen zult wat levenwekkend is

### Aandacht

Stil staan en stil worden. Je laten onderbreken. Een ander komt met een verzoek, een vraag om leven.

Als je over de ontmoetingen van Jezus nadenkt, dan valt dit op. Jezus staat letterlijk stil. Zijn volle aandacht is op de ander gericht. Hij ziet haar en hem. Hij hoort hem of haar. Het is een aandacht met hart en ziel, alsof deze twee personen elkaar voor het eerst ontmoeten en een vonk tussen beide ontbrandt. Iets dergelijks gebeurt wanneer twee personen elkaar ontmoeten en verliefd worden. In en door deze liefdevolle aandacht worden beide personen zoals Jezus en de gene die naar Hem toekomt, andere mensen. Van hen wordt verteld dat zij weer zien, weer kunnen lopen, verlammingen worden opgeheven, zij staan weer rechtop en kunnen het bestaan weer aan. En Jezus verstaat meer en meer zijn roeping en missie.

Beste mensen dit wilde ik u naar aanleiding van de twee lezingen naar voren brengen.



Een kleine toegift.

Afgelopen week mochten we de uitvaart ter ere van Freddy de Vente mee maken. Na 17 jaar leven met kanker gaf hij de geest. Maar wat opvallend was, is het gegeven dat Freddy een levensgenieter was. Samen met Brenda, zijn vrouw en Linda zijn dochter heeft hij van hun samenleven iets moois gemaakt. Geen van hun drieën wilde dit samenleven missen. Brenda vertelde; als je mij van tevoren verteld had dat ik zo'n lijdensweg met mijn man zou meemaken, dan had ik het geweigerd. Maar nu beken ik voor jullie, die hier gekomen zijn, dat ik dit leven samen Freddy, mijn man en mijn dochter Linda niet zou willen missen. Deze 17 jaren zijn voor ons zeer waardevol geworden.

Ik vermoed dat de drie kernwoorden-- aanraking, briesje, aandacht – door deze drie personen beleefd en waarachtig zijn gemaakt. Daarvoor dank ik hen en hoop voor ons allen dat ook wij deze manieren van om gaan met elkaar gestalte mogen geven, elke dag weer opnieuw

Amen