

## OVERWEGING

---



<b>DATUM</b>	25 mei 2019
<b>VOORGANGER</b>	Ben Vocking
<b>EERSTE LEZING</b>	Handelingen 16, 1-10
<b>EVANGELIE</b>	Joh. 15, 18-21

---

Er was in die tijd nogal wat onenigheid over wat mensen, die Jezus aanvaardden moesten doen. Moesten de eisen, die aan Joden opgelegd werden, ook in acht genomen worden door de heidenen, die de weg van Jezus aanvaardden?’

In Jeruzalem kwamen de apostelen bijeen om daarover met elkaar te praten. Men noemde dat wel eens het eerste CONSILIE, zoals vorige eeuw het ‘Tweede Vaticaans Consilie’ gehouden werd. Bij dat eerste consilie was de vraag of alle mannen, die toetraden tot de weg van Jezus, besneden moesten worden.

Men sprak daar lang over met elkaar. Petrus bracht naar voren hoe hij onder heidenen het evangeliewoord had laten klinken. En ook Paulus en Barnabas brachten naar voren, hoe God onder de heidenen zeer bijzondere dingen gedaan had.

Toen nam Jakobus het woord en hij hakte de knoop door: we moeten mensen uit het heidendom geen zwaardere lasten opleggen . Besnijdenis van de mannen is niet nodig.

Ze moeten zich enkel onthouden van spijzen die aan de afgoden geofferd zijn. Want dan zouden anderen kunnen denken, dat zij belang geven aan afgoden.

Paulus laat dit besluit horen aan de gemeentes waar zij langskomen, om zo te voorkomen dat mensen zich bezwaard voelen.

Opvallend is ook, dat Paulus zich in zijn handelen laat leiden door visioenen. Dat gebeurt bij ons niet zoveel... Wij zeggen hooguit: ik heb het gevoel dat ik dit of dat moet doen. Is dat misschien een andere uitdrukking voor hetzelfde...???

We kregen woorden van Jezus te horen: *een dienaar staat niet boven zijn Heer*. Mensen, denkt niet, dat jullie anders behandeld zullen worden dan ik. Waar jullie keuzes maken zoals ik gedaan heb, weet dan dat ook jullie moeilijkheden zullen ondervinden zoals ik. M.a.w. de weg van Jezus staat haaks op wat er in deze wereld gebeurt. Het gaat bij velen over het zich eindeloos verrijken; over het zoeken van de eerste plaats; over overal vooraan staan; over het uit zijn op lof van anderen; over er voor zorgen, dat alles om mij draait...

We kennen die weg van Jezus: delen/ bemoedigen/ vergeven/.dienstbaar zijn. Als je dat doet en daar op aandringt, krijg je problemen met mensen, die enkel aan zichzelf denken.

We weten wat er met Jezus gebeurd is; en we zien dat ook in onze tijd plaatsvinden. Denk maar aan bisschop Pierre Claverie, die in Algerije pleitte voor de dialoog met de Islamieten. Samen met zijn islamitische chauffeur werd hij vermoord.



Mensen, die protest aantekenen tegen excessieve beloningen, worden niet serieus genomen. In veel landen worden mensen, die opkomen voor mensenrechten, opgepakt en zelfs gemarteld. Ik denk aan Nasrin , een advocaat uit Iran, die vastgezet heeft, en zich opnieuw inzet voor kinderen, die de doodstraf krijgen, voor slachtoffers van zuuraanvallen. Ze is onder valse beschuldigingen opnieuw opgepakt en veroordeeld tot 33 jaar cel en 148 zweepslagen. Een leerling staat niet boven zijn heer...