

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG



GOD LEVE HOOG!

DATUM	30 mei 2021
VOORGANGER	Jan Groot
LEZING	Deuteronomium 4, 32-34.39-40
EVANGELIE	Matteüs 28, 16-20

OVERWEGING

Knielen. In veel katholieke kerken, ook de onze, wordt om te bidden vaak geknield. 'Zo mogelijk', zegt onze Orde van Dienst er altijd heel attent bij. Want misschien ben je niet tot knielen in staat, of doe je het gewoon liever niet.

Ikzelf vind knielen iets kostbaars en dierbaars. Het roept van binnen eerbied bij me op, en dankbaarheid. Zeker, ik realiseer het me: voor iemand anders knielen of diep buigen, als verplichting, dat doen we tegenwoordig niet meer. Als we hoffelijk voor elkaar buigen op anderhalve meter, dan gebeurt dat op gelijke hoogte, het is niet neerbuigend. Voor een ander knielen voelt feodaal, ouderwets. Kerkelijke en wereldlijke 'hoogwaardigheidsbekleders' (wat een woord, trouwens), zijn ook maar mensen met hun mensenstreken. Oh ja, er is nog de schattige folklore bij een huwelijksaanzoek: dat een jongen voor zijn geliefde op de knieën gaat, schattig inderdaad.

Alleen voor God, het grote geheim van God, wil ik knielen, in alle vrijheid en vertrouwen, met de schroom en eerbied van Mozes bij de braambos, die op die heilige grond zijn gezicht bedekt voor de Eeuwige. Het gaat me vooral om een innerlijke rompstand, een manier van in het leven staan die we als moderne mensen kwijt lijken te raken. We zijn vaak zo mondig en zelfbewust, fier, rechtop, op het hardleerse af: 'De wereld, de aarde, het leven is van ons, en we kunnen ermee doen wat we zelf willen'.



Dat is een manier van zeggen en doen die heel bepalend is,
maar we komen er steeds meer van terug;
de wereldwijde pandemie heeft ons hardhandig bij de lurven gepakt.
Er is een grootscheepse bezinning nodig,
het móét wel, onze planeet roept erom.
Wat mooi trouwens dat de milieubewegingen
de rechters steeds meer aan hun zijde vinden!

Laten we samen nog eens naar de schriftteksten gaan,
en ze – om zo te zeggen – ‘geknield lezen’.
Dan spreekt de speech van Mozes uit Deuteronomium boekdelen.
In zijn grote pleidooi voor God, de Enige,
noemt hij eerst het grote wonder van de schepping:
‘doorkruis de hele wereld maar, tot in alle uithoeken’,
dat maakt je stil, eerbiedig, diep dankbaar.
En ten tweede: de Enige is de stem uit het vuur
die het onderdrukte slavenvolk Israël
zijn onvoorwaardelijke liefde heeft verklaard:
Ik ben er voor jullie,
mijn naam zegt wie en hoe ik ben:
de God van de Uittocht.

Als wij knielen voor deze God,
dan maken we een diepe buiging voor gerechtigheid;
we maken ons zó - meer en meer – de stem van de uittocht eigen.
Leef met die God en zijn bedoelingen, zegt Mozes tot het volk,
gá met God, en het zal je goed gaan.
Dat betekent níet, we weten het:
onbezorgd leven, geen vuiltje aan de lucht; het is niet: de hemel op aarde.
De grote belofte luidt: Ik ben er voor jullie,
maar ‘de manier waarop’ God bij ons is, met ons bezig is,
is verrassend, onverwacht, niet gedacht.
Meister Eckhart zegt:
‘Mozes ging de mist in en klom de berg op,
en daar zag hij het goddelijke licht’.
God is ons in alle verborgenheid zéér nabij!

En er is voor vandaag ook het evangelie van Matteüs,
de finale, zijn slotakkoord:
nu zijn de leerlingen aan de beurt.
Jezus stuurt ze de berg af, de wereld in:
‘ga, en doop de volken
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’.
Daar zijn ze, de drie grote namen die samen voor ons
het goddelijk geheim laten oplichten: Vader, Zoon en Geest.
Over die drie-in -één is de eeuwen door vaak moeilijk gedaan:
de drie-eenheid als een soort hogere wiskunde,
een technische formule om te zeggen



hoe en wie God wél en niet is.

Maar het zijn stamelwoorden, het is geloofstaal:

iedere viering begint en eindigt ermee:

met 'de Vader, en de Zoon en de heilige Geest'.

Het is gebed, en het is liefdestaal,

want 'God is liefde'.

De Zoon heeft dat ten einde toe laten zien,

en de Geest houdt het vuurtje van de liefde in ons brandend.

Voor God, voor dat grote geheim van liefde,

wil ik knielen.

God is een feest waard!

Geloven is, nog een keer met woorden van Eckhart:

'van God houden als van NIEMAND'.