

Kerstviering voor Jong en Oud 24 december 2019. Thema: Licht in de winter.

Het thema 'Licht in de Winter' is ontleend aan het verhaal van deze kerst "Licht in de winter":

Een man heeft een huis, een hond, een koe, een os, een ezel en wat schapen. Hij zit binnen bij het vuur in zijn huis. Buiten is een jongen. Hij past op de dieren. Het is bitterkoud en de jongen klopt aan bij man, vraagt of hij binnen mag komen. De deur gaat open, maar niet het hart van de man. Hij zegt: "Nee, het vuur is alleen groot genoeg voor mij alleen". Daar staat de jongen. Alleen in de sneeuw. Hij ziet in de donkere nacht een grote ster schitteren. De ster trekt hem aan, hij gaat op weg naar deze ster. De dieren willen niet alleen achter blijven. Zij volgen de jongen met zijn stok en zijn lantaarn.

Binnen in huis merkt dat de man dat het stil is alleen in zijn warme kamer. Hij gaat naar buiten, roept de jongen maar krijgt geen antwoord. Ook de dieren ziet hij niet, wel hun sporen en die van de jongen. "Deksels" schreeuwt hij, "Mijn knecht heeft mijn dieren gestolen.

De man volgt de sporen, maar dan begint het sneeuwen. Er valt zoveel sneeuw dat de man de sporen niet meer ziet. Het gaat ook nog stormen. De wind waait dwars door zijn kleren en hij krijgt het koud, ijskoud. Hij zakt weg in de sneeuw, valt en schreeuwt: "Help mij, help me toch!!"

De wind gaat liggen het houdt op met sneeuwen...En de man ziet de grote ster aan de hemel. De ster staat stil boven een stal. Door een klein raam valt wat licht. Het licht van de herderslamp. De man loopt langzaam naar het huis en opent de deur. Wat ziet hij? De os, de koe, de schapen, de hond en de herdersjongen. Ze knielen rond een kribbe, waarbij een man en vrouw staan, Jozef en Maria. In de kribbe ligt een kind. Het kind lacht tegen man. "Oh God", zegt de man, "ik ben gered". De man knielt naast de jongen.

De volgende morgen gaan de man en de jongen, en alle dieren terug naar het huis. Er ligt sneeuw en het is bitterkoud. "Kom maar binnen, bij het vuur", zegt de man tegen de jongen. "Het is groot genoeg om ons samen te warmen".

Dit verhaal werd uitgespeeld door een groep kinderen en een echte hond Tika, en een vier maanden jonge baby. Het was niet alleen een verhaal. Want zoals de man werd aangeraakt, zacht werd, werden allen aangeraakt door het licht en de lach van het kind. Wie weet zal het ons stimuleren om de warmte die we hebben samen te delen. Delen deden in ieder geval de 45 Domincaantjes olv Erik Kortering. Met hun enthousiaste zingen staken ze zo'n duizend kinderen en ouderen aan. De foto's getuigen hiervan.

Hans Schoorlemmer