



LEVEN MET LEF!

DATUM	15 november 2020
VOORGANGER	Anneke Grunder o.p.
EERSTE LEZING	Spreuken 31, 10 – 31
EVANGELIE	Matteüs: 25, 14 – 30

OVERWEGING

Beste mensen,

Ik blijf het toch wat een wat vreemd gebeuren vinden, die handel in talenten. Een talent is een Bijbels geldbedrag: ongeveer 6000 denarie. En één denarie was het leefgeld van een dag voor een arbeider. De handel met vijf of twee talenten gaat dus om grote bedragen. En het oogmerk is vermeerdering, winst! Een effectenhandelaar op de beurs is er niks bij...

Is dat nou waar het om moet gaan? Het koninkrijk van God als kapitalistische staat? Zo kijkend valt voor mij de man die het ene talent krijgt wel een beetje te begrijpen als hij zegt: 'u maait waar u niet hebt gezaaid'!

Maar is dit waar het de Eeuwige in essentie om gaat? Ik denk het eerlijk gezegd niet! Dit is een gelijkenis, een beeldverhaal. Jezus vertelt het ons - zo geeft Mattheus ons aan – vlak vóór het laatste avondmaal, op de avond voor zijn lijden en sterven. Dit verhaal van een man die vertrekt en al wat hem kostbaar is overdraagt aan zijn mensen die achter blijven, gaat over Jezus zelf. Het is zijn testament, dat hij ons in handen legt. In déze context wordt over hoge bedragen gesproken als beeld voor het kostbare geschenk van Gods liefde en goedheid. Het is de bruidsschat van het verbond van trouw tussen Christus en zijn gemeenschap, zijn verbondenheid met ons, tot over de dood heen.

Ik nodig u uit het verhaal met deze blik opnieuw met mij te bekijken. Vul voor de man in het verhaal eens de naam van de Eeuwige in en de naam Jezus Christus, de mens die intens met de Vader verbonden is. Zij leggen de schat van het koninkrijk van God in onze handen. Wat een groot vertrouwen spreekt daar uit!

Niet iedereen krijgt evenveel verantwoordelijkheid in de zorg voor het rijk van Gods toekomst. Mensen ontvangen naar wat ze aan kunnen. Het gaat de Eeuwige er dus niet om dat we per sé een minimum moeten presteren. Hij neemt ons met onze grenzen en beperkingen. Het enige dat hij ons vraagt is aan de slag te gaan met het kostbare geschenk van zijn liefde, in de hoop dat we zo groeien in gerechtigheid, saamhorigheid en verbondenheid met elkaar en met Hem. Hij nodigt ons uit om daarbij niet angstig, maar met lef te durven leven.



De sterke vrouw uit het boek Spreuken laat ons zien wat dat inhoudt: ze handelt voor een vrouw van die tijd heel onafhankelijk, zakelijk en creatief, maar vooral gericht op het heil van haar huisgezin, maar in feite voor allen die haar aandacht nodig hebben. Daarmee dient ze de Eeuwige. Deze vrouw is beeld van de Joodse gemeenschap en in haar voetspoor van de onze.

Jezus Messias daagt ons, net als de sterke vrouw, uit om zijn schat van het verbond krachtig in te zetten, zoals hij zelf ook heeft gedaan. We mogen daarbij misleunen, fouten maken.

Dat is 'all-in the game'. Als we zijn liefde maar niet in een doosje opbergen om te houden wat we hebben. Als we de schat maar niet onder de grond stoppen, waar het geen lucht en inspiratie krijgt en wegwijnt. Daar is die schat niet voor bedoeld.

Dat is dan ook de reden dat de 'eigenaar' boos wordt op de man die maar één talent had. Niet omdat hij niets heeft bereikt, maar omdat hij niets heeft geprobeerd! Omdat hij Gods vertrouwen in ons met wantrouwen heeft geantwoord. Dat is ten diepste ongelof, onverbondenheid, bandeloosheid. Wie de kostbaarheden van Gods koninkrijk onder de grond stopt vindt geen thuis in het rijk der hemelen.

De twee andere dienaren vergaat het beter. Beiden zetten zij de kostbaarheden van het Rijk van God in voor gerechtigheid en het geluk van alle mensen. En het gevolg is dat liefde toeneemt, dat de gaven van Gods rijk zich vermeerderen. Die gaven staan niet ten dienste van de Eeuwige en zijn Zoon, alsof het om hun belangen zou gaan. Ze zullen telkens opnieuw ingezet te worden voor hen die zoeken naar genezing, betekenis en levensvreugde. En ja, zo valt er veel te winnen! De Eeuwige zal allen die zich met lef en liefde inzetten voor zijn rijk over veel aanstellen, ook als daarbij soms iets fout gaat. Hij schenkt ons zijn volle vertrouwen.

De vreugde die de groei van Gods rijk oplevert houdt de Eeuwige niet voor zichzelf alleen. Wij mogen er deelgenoot van worden: Hij en zijn Zoon nodigen ons uit aan te zitten aan het feestmaal van onze Heer.

Zo dadelijk komen wij – concreet of in de geest – naar voren om aan die tafel aan te schuiven, om ons met Jezus Messias en de Eeuwige te verbinden. Ik wens ons allen toe dat wij dat mogen doen in het vertrouwen dat we gedragen worden bij onze inzet voor God rijk, in het vertrouwen dat we aanvaard zijn zoals we zijn, hoe eenvoudig en klein onze bijdrage ook is.

Dat we zo met verve en met moed durven gaan voor Gods rijk op deze aarde, kome wat komt.