



Feest van de 60 jarigen

DATUM	18 & 19 september 2021
VOORGANGER	Jan Laan o.p.
LEZINGEN	Eerste brief van Johannes 4, 7 - 12
EVANGELIE	Marcus 9, 30 - 37

OVERWEGING

Wie is een mensenzoon, naar Gods hart? Wie is een mensendochter naar Gods hart? Jezus is bezig zijn volgelingen te onderrichten om op die vraag een antwoord te geven. . Dat doet Hij niet alleen met woorden , maar vooral door zijn handelen. Kernwoorden van zijn handelen zijn: liefdevolle aandacht, jesus ziet en hoort naar de kern van iemand. Hij wordt door hen geraakt en bewogen. Door zo te handelen wordt het voor de ander duidelijk . IK word gezien en gehoord. Ik mag bestaan zoals ik ben. En de ander staat weer rechtop, genezen en als het ware opnieuw geboren. Waardevol is ie in het oog van dé mensenzoon!

Nu vertelt Jezus, Zo leef ik , maar Ik zal gedood worden. Maar weet: Ik zal na de dood weer opstaan. Het is de tweede keer dat Marcus deze woorden Jezus in de mond legt. De leerlingen schrikken ervan en durven Jezus niet te ondervragen.

Dit kan ik me best voorstellen. Je geliefde leraar en vriend, deze mensenzoon, vertelt je dit onomwonden . Sprakeloos word je! Vol vragen en verwachtingen! Wat? Is dat het lot van een mensenzoon, een mensen dochter?

Wat een contrast vertelt Marcus daarna . De leerlingen spreken met elkaar wie volgens hen een mensenzoon, een mensendochter is. Typisch mensen gedrag vertonen ze. Je kunt het samen vatten met de zinnen: , ikke ikke en de rest kan stikken, ik ben de grootste, de belangrijkste. ik vertel hoe het zit. Ik bepaal de regels en protocollen. Deze neiging komen we in allerlei verbanden tegen; in de politiek, in relaties, in allerlei verbintenissen, in onderlinge communicaties. Ieder van ons kan daarvan voorbeelden geven.

Ze twisten erop los. Ze zijn als het ware van God los. Ze zijn los van wat gastvrijheid betekent, liefdevolle aandacht, iemand gunnen te kunnen bestaan op haar en zijn manier. Ze zijn los van Wie hen gevormd en tot leven heeft geroepen.

Jezus hoort hen aan en ziet dat zij nog niet veel begrepen hebben, wie een mensenzoon en een mensendochter is in het oog van onze God, zijn Vader en Onze Vader.

Een sprekend voorbeeld, een duidelijke les houdt Jezus hen voor. Alsof Hij hen vertellen wil. Als je dit sprekend voorbeeld niet kunt beamen, dan weet ik het niet meer. Dan is het de vraag of je Mij wilt volgen tijdens je levensweg.



Hij plaatst een kind in hun midden en omarmt het. Een kind van God, zomaar een mens naast je, zo maar iemand naast je in je buurt en stad, Hij/Zij is een kind van onze God. Je relatie tot een kind bepaalt of je een mensenzoon, een mensens dochter mag noemen.

Vandaag bij het begin van de Vredesweek en bij het gedenken van 60 jarigen hebben niet zo maar gekozen voor het thema, gastvrij. Het is onze hoop en ons geloof dat we in staat zijn om op de manier van Jezus en onze God anderen tegemoet te treden en daardoor stappen zetten, waardoor de vrede die Jezus ons beloofd heeft, werkelijkheid kan worden.

We weten ook wel dat we met elkaar twisten, maar toch onze hoop is steeds opnieuw. Neem me niet kwalijk als ik naar jouw overtuiging de baas wil spelen. Corrigeer me alstublieft. Ik probeer, wees ervan overtuigd, dat ik in het spoor van Jezus, zijn aandachtige liefde en meeleven probeer te leven. Gun me de keren dat ik in de fout ga, maar heb er vertrouwen in dat ik die weg steeds weer wil gaan.

Mijn wens voor ons allen is, dat we een mensenzoon en mensens dochter mogen worden, die gastvrij en vol liefde is. Moge de Geest van liefde en meeleven ons steeds weer geschonken worden. Dat we gevormd worden naar wat onze God en Jezus van ons hoopt en verwacht.
Amen