



HOOGFEEST VAN PASEN

DATUM	4 april 2021
VOORGANGER	Jan Laan o.p.
EERSTE LEZING	Handelingen 10, 34 - 43
EVANGELIE	Johannes 20, 1 – 18

OVERWEGING

Een diep bedroefde vrouw staat bij een graf van een geliefde en huilt. Hij, haar geliefde is gestorven en zij blijft alleen achter. Overal op onze wereld herkennen we dit beeld. Ieder van ons word er door geraakt. Natuurlijk huilt ze.

waarom wordt er dan in dit stuk van het Johannes evangelie tot twee keer toe , eerst door engelen – boden van onze god - en later door een tuinman gevraagd: ‘Waarom huil je? Ja, waarom, dat is toch duidelijk.

Of bedoelt de evangelist iets anders met zijn vraag.

De twee vragenstellers, de engelen en de tuinman, zijn vertegenwoordigers. Zij vragen namens onze God. Zij herinneren ons aan onze God, van wie wij geloven en ook uitspreken de geloofsbelijdenis van ons volk . Namelijk deze belijdenis: ‘Ik hoor de jammerklachten van mijn mensen. Ik hoor en zie hun tranen en ben met hen. Ik zal hen wegvoeren uit hun tranendal. Ik ben er voor jou en voor ieder. Aanwezig ben ik ook in je groot verdriet. Ik zal je een bode schenken die voor je uit zal gaan en je zal begeleiden op weg naar een beloofd land.

Je zou kunnen zeggen. Door hun vraag willen zij deze vrouw en alle andere vrouwen en mannen en kinderen erop wijzen. Ook in je diep verdriet ben je niet alleen. Iemand ziet je en houdt van je.

De tweede vraag van de tuinman ‘wie zoek je? ‘raakt nog iets anders aan. Je kan de vraag nog iets anders verwoorden: weet je welwie jou zoekt , Maria en alle andere personen met een groot verdriet?

De tuinman staat er naar mijn overtuiging niet voor niets. Ik associeer deze benaming met de tuinman met een hoofdletter, de tuinman van in den beginne, de tuinman van de paradijselijke tuin, de tuinman onze Schepper, die ons uit liefde geschapen heeft. Die hoopt dat wij het redden met Hem/met Haar, onze God .

Dan komt het bevrijdende en verlossende woord. Je ontvangt opnieuw een naam, Maria, je eigen roepnaam. De naam die je ouders je gegeven hebben. Al je bekende en geliefde personen kennen

jou onder die naam. Met hen ben je verbonden. Je naam wordt nu bij zijn graf uitgesproken door je geliefde om wie je huilt. Hij is er en spreekt tot je jouw roepnaam, Maria



Een wonder voltrekt zich . zij draait zich om of zij keert om . zij ziet hem, de opgestane uit de dood. Zij wordt binnenste buiten gekeerd. niet dood, maar levend is Hij. Geen tranen omwille van pijn en verlies en gemis, maar nu tranen van vreugde, verwondering en verbazing.

Want het is ongehoord wat zich hier voltrekt, en wie zich aan Maria openbaart.

Ik wordt er stil van als ik haar verhaal tot me laat binnenkomen. Deze openbaring is even groot als de openbaring van de grote daden van onze God in heel de heilige schrift. Onze God houdt van ons en is aanwezig in alles wat me meemaken aan werken of niet werken, vreugde en verdriet, vrede en oorlog, hoop en wanhoop. Hij, onze levende God, wekt doden ten leven. Dit handelen is ongehoord.

Ik word ook stil van het antwoord van Maria , bij het noemen van haar naam. Rabboeni, mijn leraar, antwoord zij. Zijn bestaan, zijn zending, zijn omgaan met mensen, zijn aandacht en liefde, zijn mee dragen van de lasten van ieder , zijn antwoord op wie Hem gezonden heeft, wie tot hem gezegd heeft: Jij bent mijn geliefde zoon, luistert naar Hem. Vol van Gods Geestkracht is, vol van Gods liefde voor ieder mens is Hij.

Dit alles beaamt Maria in dat ene woord Rabboeni. Lieve mensen zegt Maria tegen ons: deze leraar wil ook jullie leraar worden, volg hem en beantwoordt zijn weg door hem te volgen, zoals ik, Maria, hem gevolgd ben op zijn weg . Hij de levende

En Jezus geeft juist deze opdracht aan Maria. Vertel wie je gezien hebt en die jou gezien heeft , vertel dit aan al mijn leerlingen, al mijn volgelingen.

Troostvolle woorden zijn het of komt dit verhaal nog te vroeg om er troost uit te putten als je huilt om het verlies van je geliefde man, vrouw, kind

Misschien is dit verhaal nu nog geen troost, maar verwijl bij datgene wat Maria over kwam en zoveel anderen. Gun jezelf tijd.

En beaam het uiteindelijk. Jezus en onze God zoekt jou om een geliefde zoon en dochter van onze God te worden en te zijn voor anderen .

Beaam de woorden die we vandaag tot elkaar zeggen: Zalig Pasen voor jou, gezegend ben je en word je.

Amen