



Jezus noemt je zijn vriendin, zijn vriend

DATUM	9 mei 2021
VOORGANGER	Jan Laan o.p.
LEZINGEN	Handelingen 10, 25-26 34-35 44-48
EVANGELIE	Johannes 15, 9 - 17

OVERWEGING

Op een vriendschapsverbond hoopt Jezus en hij nodigt ons uit dit verbond handen en voeten te geven. Wat een toekomst muziek mogen we gedenken

Hij, die schurk en moordenaar, een vriend van Jezus, dat kan ik niet bevatten. Zeker niet als hij door zijn daden laat zien: ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Anderen tellen niet. Afschuwelijke verhalen hebben we in de afgelopen dagen meermalen gehoord door de getuigenissen van hen die hun levensverhaal schilderden. Die drang om te vernietigen allen die je haat oproepen. Hoe is dat mogelijk?

Hij is toch ook geschapen door onze God!

Ik kan er niet bij en verzet me. En toch... tegelijk erken ik, ik werd geschapen en ook die ander. Maar... vragen en twijfels heb ik wel, zelfs de vraag overvalt me wel eens: bestaat onze Schepper wel?

Wat Gods bedoelingen met dit schepsel zijn, ik laat dit over aan het hart en het mededogen van onze God. Maar een klein beetje bevatten en verantwoorden kan ik het niet. Het is voor mij één van de grote waarom's uit onze Joods - Christelijke gedachtegoed. Gods en Jezus wegen zijn ondoorgrondelijk. Die zijn te groot voor mij en hoogstwaarschijnlijk ook voor u.

Hij, die moslim, atheïst, heiden, een vriend van Jezus, dat kan ik niet aannemen. Daar hebben best wat moeite mee. Petrus, in de eerste lezing, had daar als voorbeeld grote moeite mee. In het 10de hoofdstuk uit het boek 'De Handelingen van de apostelen' wordt verhaald op welke manier Petrus overgehaald wordt om te erkennen, ja Cornelius, is een echte vriend van Jezus

Eerst wordt Cornelius aan ons voorgesteld. Van hem wordt verteld dat hij een vroom man is, aalmoezen geeft, solidair is en godvrezend. Een engel verschijnt hem en die vertelt hem: 'jouw gebeden en zorg voor armen zijn voortdurend in Gods gedachten. Stuur een paar mensen naar Petrus. Verzoek hem naar je huis te komen.

Vervolgens wordt verteld wat Petrus overkomt. Hij wil graag iets eten. Dan overkomt ook hem een geestverrukking. Hij ziet de hemel open en een doek naar beneden komen met allerlei viervoetige en kruipende dieren en allerlei soorten vogels erop. Kom aan Petrus: slacht en eet. Petrus antwoordt: 'Nooit van mijn leven Heer heb ik iets gegeten wat onheilig of onrein is.



Tot drie keer toe wordt tot Petrus hetzelfde gezegd. Uiteindelijk op dit hemelse bevel eet hij het eten op.

De gezant van Cornelius komt net op dat moment met diens verzoek: kom naar mijn huis. Petrus aarzelt nog om met die 'heiden' mee te gaan.

Opnieuw verschijnt de Geest Petrus die hem zegt: Ga mee! En Petrus gaat.

Een ontroerende en prachtige ontmoeting in het huis van Cornelius vindt plaats. Cornelius en Petrus vertellen elkaar wat hen de laatste paar dagen overkomen is.

Dan concludeert Petrus: Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat uit welk volk ook ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem welgevallig is.

Dan verkondigt Petrus wat zij meegemaakt hebben met Jezus de Christus. Tijdens zijn verhaal daalt de Heilige Geest op allen neer. En Petrus en zijn metgezellen zijn verbaasd, dat over deze heidenen de Heilige Geest is neergedaald. Petrus doopt hen.

Petrus en Cornelius herkennen elkaar als vrienden van Jezus.

Dit is een openbaring dat voor komende generaties ook voor ons grensoverschrijdend is. Niet alleen bij christenen of joden, maar ook bij heidenen en personen naast ons of in onze buurt, stad en land vind je vrienden en vriendinnen van Jezus.

U en ik kunnen hen herkennen en erkennen bij deze criteria, meelevendheid, rechtvaardigheid, de vreze des Heren, en solidariteit.

Dit zijn misschien wel de meest belangrijke vruchten, die Jezus van die eerste leerlingen en al de leerlingen na hen verwacht. Het zijn vruchten van de liefde. Dat draag ik, Jezus, jullie op: heb elkaar lief.

Zo blijf je met mij verbonden

Wat een ruimte wordt ons geopenbaard wanneer we mogen gewaar worden hoeveel vrienden en vriendinnen van Jezus in ons midden aanwezig zijn. Die op een of andere manier zijn weg zichtbaar en tastbaar maken.

Het visioen van dit vriendschapsverbond is toch groter en indrukwekkender dan ik in het begin van mijn nadenken over deze lezingen vermoedde.

Deze rechtvaardige, solidaire personen houden onze aarde gaande. Omdat zij liefhebben de mensen naast hen en de aarde zorgvuldig behandelen.

Mogen ook wij ons steentje, onze gaven bijdragen en in dienst blijven van Jezus die ons op die weg is voorgegaan.

Amen