

16^{de} zondag van het jaar 18 juli 2021

Thema: Wie zal ons weiden?

Jer. 23, 1- 6; Marcus 6, 30 – 34

Overweging

Ja, wie zal ons weiden? Wie zal u en mij weiden?

Ja, wie zal u en mij behoeden, bewaren, lief hebben en uitnodigen: kom, je bent hier welkom. Je bent welkom in mijn huis.

iets dergelijks zullen de leerlingen van Jezus tijdens hun eerste zendingsreis ervaren hebben . Vreemdelingen, personen uit andere dorpen en steden namen hen op in hun huis. Zij kwamen in vrede en als antwoord ontvingen zij leven. Welkom ben je in mijn huis. Zij hadden namelijk niets om aan te bieden , geen geld voor een nachtje slapen, enkel de kleren die zij aan hadden en de zegen van Jezus , die hen daarheen gestuurd had. Verrassend moet het voor de leerlingen van Jezus geweest zijn, dat zij welkom waren. Een welkome gast werden zij in de meeste gevallen.

een welkome gast worden in een vreemd huis, wat is dat en hoe doe je dat?

Een ervaring. Vanaf 1982 trot en met 1992 werd onze gemeente in Blijdorp, Rotterdam een gastgezin voor vluchtelingen. Van de vereniging 'Vluchtelingen werk Rijnmond' ontvingen we het verzoek, kunnen jullie, willen jullie gastgezin worden voor vluchtelingen waarvoor wij – vluchtelingen werk Rijnmond – een huis zoeken? we hebben ja gezegd en vluchtelingen kwamen voor een paar dagen tot enkele maanden in ons huis. Niet wetend wie we in ons huis haalden. Langzaam na verloop van een paar weken , nadat zij vertrouwen kregen in ons , kwamen zij met hun verhalen. Verhalen over hun geboorteland, over hun familie, hun verlangen naar veiligheid en geborgenheid, verhalen over hun toekomst, verhalen wat zij hoopten. Achteraf denk ik , wij ontvingen van hen even veel van hen als zij van ons. Echte ontmoetingen ontstonden er. Waar we van elkaar leerden op welke manier je het beste kunt samenleven en elkaar recht doen. Dat werd een kostbare tijd voor hen en voor ons. We werden voor elkaar personen met een naam en een geschiedenis. We lieten elkaar zien: jij bent welkom.je mag hier zijn wie je bent en worden mag. Kostbaar ben je voor ons en zij maakten ons kostbaar. , een gastheer en een gastvrouw om van te houden.

Zij, de vluchtelingen en wij de bewoners hielpen elkaar en we werden herders , behoeders van elkaar.

Ik vermoed dat ieder van ons dergelijke ervaringen kan vertellen. Hoe een vreemde gast een welkome gast werd in jouw leven in jouw huis. Onverwachte ontmoetingen kan ieder van ons vertellen. Hoe je eens iemand ontmoette, die zo belangrijk voor je werd, dat je open ging en opbloeide, dat je volop tot leven kwam omdat die ander je zag en aanvaardde zoals je bent, met goede en minder goede kanten. Mogen bestaan in de ogen en hart van een ander is één van de meest kostbare momenten in ieders bestaan. Dat je elkaar recht doet en voor elkaar een herder wordt, door wie je je

graag laat weiden. Kom maar ik laat je toekomst zien, ik ben met je.
Dit gebeurt in elke vriendschap en in elk gezin in elke buurt en stad. .

en nu kwamen zij weer terug bij Jezus, vol van de indrukken die zij meegemaakt hadden.

Over hun ervaringen vertelt Marcus niets in zijn evangelie, dat we net gehoord hebben. Maar we kunnen ons er wel een voorstelling van maken.

Jezus vertelt aan al die mensen die naar Hem komen dat ieder van hen geroepen en uitgenodigd wordt om de ander naast je te zien en te benaderen met aandacht en meeleven met een open hart en open handen. Hij vertelt van zijn Vader die ook onze Vader is. Hij vertelt over een goede herder . Hij herhaalt de woorden van psalm 23 . de heer is mijn herder, niets kom ik te kort. Hij laat mij weiden op groenen velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten . hij geeft me weer frisse moed.

Wees zo'n herder voor elkaar en je zult merken dat je samen opbloeit en tot leven en samenleven komt. Dat je elkaar mag weiden, zoals Jezus en onze God ons weiden.

Wat een durf spreekt uit de houding van Jezus , wanneer hij mensen zoals u en ik erop uit stuurt. Ga maar naar een vreemde en je zult merken dat hij of zij jou opneemt en je begeleidt op je weg. Samen maken we hier te Zwolle of waar dan ook onze plek tot een goede plek om te wonen en elkaar te bewaren en te behoeden.

Deze opdracht ontvangen wij van onze voorganger en vriend Jezus.

Jezus geeft ons zijn zegen en vertelt ieder van ons: ik zal je mijn geest geven op je tocht door het bestaan. Mijn geest die liefde is, volharding, openheid, vriendschap, die zacht maakt wat hard is, die je inspireert en bemoedigt.

Kom Heilige Geest help me om zo'n herder als Jezus te worden voor de ander die ik ontmoet en tegen kom. Als antwoord ontvang je dan dat jezelf behoed en bewaard wordt Hij die ander geeft je leven en laat je wonen in haar of zijn huis.

Dat is het wonderlijke wat er dan geschiedt. Wederzijds gun je elkaar leven. En dat is goed en mooi om naar te verlangen .

Amen

Jan Laan o.p.