



## GOEDHEID BELICHAMEN

### 6<sup>e</sup> zondag door het jaar

<b>DATUM</b>	16 februari 2020
<b>VOORGANGER</b>	Jan Laan o.p.
<b>EERSTE LEZING</b>	Jezus Sirach 15, 11-20
<b>EVANGELIE</b>	Mattheüs 5, 17-24.33-37

### OVERWEGING

Kernachtig vertelt Jezus wat zijn bewogenheid , en zending inhoudt. Ik ben gekomen om de Wet en de Profeten tot vervulling te brengen. Ik beantwoord wat de Heilige, mijn God en Vader en Schepper mij heeft toevertrouwd en waar godsmannen en godsvrouwen voor me over gesproken hebben en waarvoor zij zich hebben ingezet. Ik ben één van de mensen in het grote verhaal van God met ons. Ik heb grote bewondering wat Abraham en Sara, Mozes, de grote profeten , wat Maria mijn moeder en Jozef mijn vader me hebben verteld. Hoe zij door U , onze God geroepen en uitgenodigd werden om ontzag en eerbied te verbeelden voor de aarde die ons is toevertrouwd en voor de mensen die daar in vrede met elkaar hopen samen te wonen. Zij kwamen steeds weer in beweging voor de kleinen en de weerlozen in ons midden: de wees, de weduwe en de vreemdeling. Als zij mogen bestaan en als mensen om hen bewogen zijn , dan treedt de goedheid van onze God aan het licht. Dan komt onze God rakelings in ons midden en vervult ieder met zijn scheppende en creatieve Geest en levensadem. Dan schenkt de Heilige ons zijn vrede en trouw.

Jezus vertelt ons waar uit zijn bewogenheid, en liefdevolle aandacht voor de mens naast hem uit voortkomt . en hij vertelt waarom hij zich terugtrekt om voor het aanschijn van de Getrouwe en Barmhartige weer te herkennen, wie Hij mag zijn.

Vandaag nodigen Jezus Sirach en Jezus ons uit om bij ons zelf te rade te gaan en ons af te vragen, waar sta ik ? waar word ik om bewogen? en waarom gedraag ik me zo en zo? wat zijn mijn wortels en wie en wat beschouw ik als mijn ankers? Hoe belichaam ik goedheid?

Het is als het ware een gewetensonderzoek, waartoe we worden uitgenodigd. Dat is niet eenvoudig . en toch af en toe is het best goed om te doen.

Als ik zelf een antwoord op deze vragen te geven. hoe belichaam ik goedheid?. Wat is de in de ogen van Hem, die zag wat Hij geschapen had , goed is.

Een poging tot een antwoord .

Ik gebruik de manier hoe Jezus personen te Nazareth ervaarde.



Jezus begint deze bergrede met een paar beschrijvingen. Hij heeft een aantal bijzondere personen ontmoet, toen hij woonde bij zijn ouders. Hij geeft hen waarde door de gave die zij belichamen. aardevol voor zijn Jezus zijn zij, die....

zuiver van hart, barmhartig, troostend, eenvoud, inzet voor vrede, respect voor het bestaan van een ander, hem en haar recht doen. In een woord zij maken een buurt, een straat bewoonbaar. Het is goed wonen bij hen. Hun gebaren of het nu een glimlach is of een liefdevol gebaar, dat is goed en waardevol voor de anderen naast hen. Iet, een liefdevol gebaar.

Zomaar tot iets eenvoudigs word ik uitgenodigd te doen.

Ik dacht bij mezelf welk gebaar maak ik, die een ander goed doet?

Twee eenvoudige voorbeelden geef ik.

Toen ik te Tiel woonde maakte ik het volgende mee. Op een avond zat ik voor de televisie en keek naar een Barend Servet show of naar een fil van de dikke en de dunne. Hij bulderde van het lachen en de broeders van boven kwamen naar beneden om te horen waarom ik zo lachte.

Ik dacht later dat is toch wonderlijk dat ik door mijn lachen anderen in beweging breng. Misschien is dat mijn licht of zout. Goedheid belichamen kan ook door een ander te laten genieten van iets.

Op mijn verjaardag een goede week geleden ontving ik van het Thomaskoor een ode. Ze zongen uit volle borst een lied voor me en allen hadden een lachend gezicht. Dat was prachtig om te zien. Een geschenk van lachende gezichten. Mooi als je iemands goedheid of persoon zo belichaamt.

Dit is in het kort hoe ik goedheid mag belichamen. Blijkbaar roept mijn aanwezigheid zo iets op. Ik denk dat zo iets voor ieder van ons geldt. Jezus vraagt van ons geen onmogelijke zaken, maar hij nodigt ons uit: Veraangenaam het bestaan van de ander naast je of het nu je geliefde is, je vriend of vriendin of zo maar iemand anders naast je.

Hij, zij is ook iemand, die onze God graag ziet. Onze God en Jezus zijn hen nabij en schenken ook aan hem en haar hun adem, bezieling en geestkracht. Zij staan ieder bij opdat ieder in staat is om goed te leven en samenleven.

En wij die een ander ontmoeten mogen iets van Gods liefde en trouw, Gods goedheid voor hen belichamen.

Dit is het, denk ik, waar het in ons bestaan om draait.

Jezus zelf gaf eens een klein voorbeeld.

Als iemand een ander een beker water geeft omdat ie dorst heeft, dan is het al voldoende, vertelt Jezus. Die iemand zal beloond worden.

Zien dat een ander dorst heeft, honger heeft, verlangt naar aandacht en zorg. Dat zien en mogen beantwoorden en belichamen dat is het waar om gaat.

Moge wij dit zien en er creatief op antwoorden dat hoop ik, dat dit aan ieder van ons geschonken wordt.

Dan belichamen we op onze eigen manier de goedheid van onze God.

Amen