



<b>OVERWEGING</b>	<b>SCHONE SCHIJN</b>
<b>DATUM</b>	<b>9 &amp; 10 maart 2019 – 1<sup>e</sup> weekend 40-dagentijd</b>
<b>VOORGANGER</b>	Hans Schoorlemmer
<b>EERSTE LEZING</b>	Ester 1,1-20 ( Bijbel in gewone taal )
<b>EVANGELIE</b>	Lucas 4, 1-13

## OVERWEGING

---

Op de eerste zondag de veertigdagentijd worden in de eerste lezing meegenomen naar een paleis, een wereld van glitter and glamour, van schone schijn. Nee het is er bepaald geen vasten. Er is een groot feest met interessante gasten, zilveren bekers. De wijn vloeit rijkelijk. Niet één dag, maar wel een half jaar. En daarna nog een afterparty van zeven dagen. Op de zevende dag van die afterparty – de koning heeft ‘m al aardig om – wil hij zijn gasten nog op extraatje trakteren. Hij wil zijn vrouw, zijn mooie Wasti laten zien, zijn pronkstuk! Maar wat gebeurt – in een tijd, dat niemand nog van Dolle mina en emancipatie had gehoord: Wasti weigert. Ze laat zich niet gebruiken als pronk, als schaaksstuk in het spel de Koning. Ze trotseert de wetten van macht en macho, die hier als wetten van Meden en Perzen gelden. Uit angst dat Wasti’s voorbeeld navolging verdient, wordt ze afgezet...Wasti laat zich afzetten. Ze bedankt voor deze koninklijk eer...

Dat brengt ons bij het evangelie, waar Jezus, nee, zegt als de duivel, de verleider Hem alle koninkrijken van de wereld, roem en macht aanbiedt.

Het evangelie speelt in een totaal andere wereld, in de woestijn, waar Hij beproefd wordt 40 dagen lang. Veertig dat rijmt op de veertig jaren die Israël op weg was naar het beloofde land. Veertig dagen, veertig jaren staan ook symbool voor een mensenleven lang. Jezus’ leven is beproeving en woestijn gebleven...

Hoe is het zover gekomen, dat Jezus veertig dagen door de woestijn zwierf? Door de heilige Geest hierheen geleid, vertelt Lucas. Met nadruk: twee keer noemt hij de heilige Geest. Dezelfde Geest die even hiervoor op Jezus neerdaalt, als Hij in de Jordaan wordt gedoopt en de stem uit de hemel klinkt: “in jou vind ik vreugde”. Deze leidt naar deze plek van beproeving. Dat is bijzonder. In de crisis, in de honger en de dorst is hij geen slachtoffer van de omstandigheden, niet de dupe, maar weet Hij zich geleid door de Goede Geest... Hoe is dit voor ons, als wij in de woestijn, in een crisis belanden...Kunnen we dit ervaren als ‘gegeven’...als iets dat gebeurt, maar niet als het einde, toch een kans, een mogelijkheid...dat ook in de crisis van je leven nog iets van vrijheid, van keuze is, dat Gods Geest daar is...?

En tegelijk Jezus is echt in de woestijn, echt alleen, hij heeft echt honger...hij is mens als wij, geen als mens verklede God...echt beproefd...En als hij op zijn kwetsbaarst is komt de verleider: “Als je de Zoon van God bent, als jij de mensen wilt laten zien dat je Gods geliefde, zijn Messias bent, dan kun je toch van stenen brood maken”. Als je voor de brood op plank kunt, voor medicijnen, voor welvaart, dan gaan ze in geloven...Je moet wat laten zien toch.... Jezus antwoordt met woord uit de Schrift: “De mens leeft niet van brood alleen”. ( Deut 8,3)



De duivel geeft niet op, biedt Jezus vervolgens ook politieke macht aan. Al die gebieden, allemaal voor jou. Als je alle touwtjes in handen zou hebben. Daar kun als zoon van God mee aankomen. Koningen hebben koninkrijken, maar jij niet? Je bent misschien geen wethouder, maar heb ook jij niet je koninkrijkje. Je gebied, waar het voor het zeggen hebt...Misschien is klein, maar als ze daar aan komen? Koningin Wasti past voor koninklijke eer. Haar waardigheid als vrouw, als mens is haar dierbaarder. Jezus past voor het Koningschap: "Aanbid de Heer uw God, vereer Hem alleen. Hij kiest ervoor 'mens te zijn op aarde in deze wereltijd, dat is de Geest aanvaarden' en zelf gelovige zijn. Met ons buigt Hij, knielt Hij, bidt Hij: "Onze Vader die in de hemel..."

Nog één keer probeert de duivel het en neemt Hem mee naar het hoogste punt van de tempel: Als jij dan Gods Messias bent, als je wilt dat ze in je geloven... spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij opdracht geven over u te waken ( psalm 91, 11 en 12 )". De verleider blijkt een goede Bijbelkenner! Wat is dit voor verleiding? Kennen we deze verleiding? Het doet me denk aan kinderen, die zich van de trap laten vallen en hun ouder dwingen ze op te vangen. Ook mensen die zwaar verslaafd zijn drugs of alcohol kunnen je in hun ellende dwingen hen op te vangen, geld te vragen of wat dan ook. Of gaat het hier om het verlangen onkwetsbaar te zijn, de stenen en de hardheid op je weg niet meer te voelen. Er zijn wel gelovige die zeggen niet te kunnen vallen. De Heer is er altijd in volle glorie, Alleluja ....Jezus heeft pijn, kent wel de hardheid van de steen...

Zijn menszijn is geen Schone Schijn, Gods Zoon is menszijn zoals wij.  
Hij zingt met ons mee:

*Een mens te zijn op aarde,  
In deze wereltijd,  
Dat is de Geest aanvaarden,  
Die naar het leven leidt  
De mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan  
Dat is op deze aarde  
het kwade wederstaan.*

Amen