

## OVERWEGING FEEST VAN CHRISTUS KONING



DATUM	24 & 25 november 2018 laatste zondag van het kerkelijk jaar; Christus Koning
VOORGANGER	Jan Laan
EERSTE LEZING	Openbaring: 1, 4-8
EVANGELIE	Joh. 18, 33 – 37

### OVERWEGING

---

Over Jezus wordt in het boek der Openbaring verteld dat Hij ons bevrijd heeft, ons tot een koninkrijk gevormd heeft en ons tot priesters voor God heeft gemaakt. Wij priesters voor God en leden van zijn Koninkrijk! Wat een eretitel is dat, als je daar stil bij staat. En ik vraag me af: wie maken dit waar en waarachtig? Wie zijn die onderdanen?

Een van de inspirerende eretitel en waarderende zinnen die Jezus uitspreekt over personen zijn de zaligsprekingen. Matteus verwoordt ze. Ze staan in het begin van de eerste redevoering die Jezus gehouden heeft. De bergrede wordt deze speech genoemd.

U kent het begin.

Gelukkig wie nederig van hart is

Gelukkig de treurende

Gelukkig de zachtmoedigen

Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid

Gelukkig de barmhartigen

Gelukkig wie zuiver van hart zijn

gelukkig de vreedstichters

gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden

Ik vermoed dat Jezus deze personen heeft leren kennen toen hij met zijn vader en moeder en misschien met andere broers en zussen opgroeide te Nazareth. Jezus heeft goed om zich heen gekeken en geluisterd met zijn hart. Het minste wat je van Jezus kunt zeggen is, dat Hij een groot opmerkingsgave heeft. Hij zag dat deze personen licht en zout voor hun omgeving zijn. Hij zag dat zij werkelijk iets van God, de oorsprong en het begin van elk mensenleven, openbaren, aan het licht brengen en daardoor anderen inspireren en bemoedigen.

Niet voor niets beaamt Jezus in de bijzin dit gelaat van onze God. Zij zijn vrienden en vriendinnen van onze God. Door hen wordt Gods Verbond met ons mensen werkelijkheid. Zij hebben Gods uitnodiging waar gemaakt: wordt een dochter en zoon van Mij, jullie God en mijn God en Vader en Moeder.

Jezus verwoordt het aldus .

Voor hen in het koninkrijk van de hemel

Zij zullen getroost worden



Zij zullen het land bezitten  
Zij zullen verzadigd worden  
Zij zullen barmhartigheid ondervinden  
Zij zullen God zien  
Zij zullen kinderen van God genoemd worden  
voor hen is het koninkrijk der hemelen.

Wanneer Jezus door Pilatus verhoord wordt, zegt Hij tegen Pilatus :  
Ja Koning ben Ik. Maar mijn koningschap is niet van hier. Niet volgens jouw maatstaven Pilatus en niet naar de maatstaven van al die anderen die denken dat zij het waar gemaakt hebben in hun bestaan.

Jezus getuigt. IK ben in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is , luistert naar mijn stem.

Ik werd geboeid door die woorden: getuigenis afleggen van de waarheid. Ik vraag me af. Wat is dat getuigenis afleggen van de waarheid? Wat doet er eigenlijk toe in een mensens leven. Wat en wie bouwt Gods koninkrijk op? Wie luisteren eigenlijk naar die stem. De stem van de ene, onze God, Hij – die – is vanaf het beginne, vanaf nu en vanaf alle tijden. De stem die de profeten voor Jezus gehoord hebben, de stem die ons een weg wijst door de omstandigheden die we allemaal in ons bestaan mee maken.

Het feest van Christus Koning is het feest van die personen die door Jezus zalig en gelukkig op de goede weg gegaan zijn en door Hem geprezen worden. Zij gaan de weg die onze God naar ons gegaan is. Ik ben met jullie. Ik roep je, Ik nodig je uit. En maak mijn Koninkrijk waar in het leven van alle dag.

Op het einde van het kerkelijk jaar legt de geloofsgemeenschap nog één keer haar getuigenis over Jezus uit. Hij is onze koning en degenen die Jezus Licht noemt en zout, Jezus noemt hen die vanwege hun bijzondere gave en kwaliteit anderen inspireren en bemoedigen. Zij volgen deze onze koning.

Getuigen van de waarheid en luisteren naar de stem van Hem , die als één van de belangrijkste getuigen van Gods liefde en trouw in ons midden Gods liefde en trouw verwoord en belichaamd heeft.

Waarom dit feest ons uitnodigt is dat ieder zijn en haar gaven en kwaliteiten tot ontplooiing brengt , laat groeien en er dag aan dag mee bezig is om te ontdekken.  
wat is waar? Wat is waarachtig? Wat doet er werkelijk toe in onze omgang met elkaar? Wat bouwt onze wereld werkelijk op? Wat mag en kan mijn bijdrage zijn?

Waarom we de stem van onze voorganger laten klinken en gestalte geven. dat we hem horen en dat we in Hem onze God mogen horen en verstaan.

Moge dit aan ieder van ons geschieden. Mogen we elkaar helpen en inspireren om die stem van de Ene en van Jezus onze vriend, voorganger en koning horen in ons binnenste, hart en geest

Amen