

**OVERWEGING**      **WAT EEN GELUK ALS JE  
MET LEGE HANDEN STAAT...**

**DATUM**                      **16 & 17 februari 2018**

**VOORGANGER**              Hans Schoorlemmer

**EERSTE LEZING**              Jeremia 17, 5-8

**EVANGELIE**                      Luc 6, 17.20-26

**OVERWEGING**

---

Kun je het horen? “Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, als kale struik in de woestijn is hij, die bouwt op een schepsel en zich afkeert van de Eeuwige.” Jeremia in de eerste lezing.

“Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het Rijk van God”. Jezus in het Lucasevangelie.

Strijkt dit niet tegen je haren in?

Ik hoor sommigen al denken en zeggen: ja, ja zoethoudertje van hen die zelf tot de rijken behoren. Straks wordt je rijkelijk beloond in de hemel. Je zal maar arm zijn of hongerig.

En: het is fijn toch als de mensen lovend over je spreken. Wanneer je hoort hoe de mensen waarderend spreken over je kinderen.

Wat bedoelen Jeremia en Jezus in toch in Gods naam?

Eerst wat uitleg.

Voor het evangelie fragment, dat we lazen, is Jezus met de leerlingen de berg op gegaan om te bidden. En na het gebed roept Hij zijn leerlingen bij zich en kiest er twaalf uit. Apostelen noemt hij ze: uitgezondenen. Dan dalen ze af, de vlakte op, het veld in. Hier moet het gebeuren: de verkondiging van de blijde boodschap, dat Gods Koninkrijk, zijn Liefde, nabij is. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn aanstaande.

Op de vlakte heeft zich een menigte verzameld, leerlingen uit heel Israël, die naar hem willen luisteren, velen die ziek zijn of gekweld worden, bezeten door machten die bezit van hem nemen.

Laten we ze niet te ver van af plaats. Hoe bezeten kan een mens niet zijn... Met één zin wordt het verlangen van al die mensen samengevat: **de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit, die allen genas.** Zoals Hij je aankeek, aanraakte, ontwapende, of mensen weer op de been zette... ..Er ging een kracht van hem uit...

En daarna richt Jezus zich tot zijn leerlingen, tot de leerlingen, niet tot de menigte. Tot de twaalf, en via Lucas nu ook tot ons! Want ook wij hebben ons toch verzameld om Hem te luisteren...

Vier gelukwensen, zaligsprekingen, vier wee's, vervloeking.

Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is koninkrijk van God. Er staat arm, niet zoals bij Mattheus arm van geest. Arm zijn is hier eerst fysiek, lichamenlijk, net honger.... Wie arm is, wie honger heeft is kwetsbaar, ja...maar heeft niet gekozen voor 'een kwetsbare houding' ...hij of zij is het ... zo geboren, zo geworden door omstandigheden, onrecht of hoe dan ook...Van jullie is het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God dat voor Jezus nabij is. Toekomst, die zich tegelijk in

het hier en nu al voortrekt. Jezus kiest voor de armen voelt zich bij thuis...wordt zelf arm, wordt van zijn kleren beroofd.



Gelukkig die nu huilt, want je zult lachen. Met programma's over verdriet kun je scoren, hoge kijkcijfers halen. Maar tranen zijn niet altijd bevrijding, ontroering. Huilen is ook van binnen, opgedroogde tranen, verborgen... Jezus zegt: jullie zullen lachen. Hij gelooft in hen. Hij komt bij hen binnen, kent hun gedoofde verlangen.

Misschien moeten de leerlingen wanneer ze Jezus horen " Gelukkig jullie die nu huilt, want je zult lachen" wel terugdenken aan wat er zoeven was gebeurd: **de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit...**

Wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die baden in succes en goede naam, die altijd stralen...die op verjaarden en recepties kunnen pronken... **Als je alles hebt, kan Hij niet binnen komen...!**

Als de klokkenluider, die het onrecht en het geniep aan de kaak, als de klokkenluider, die door het slijk wordt gehaald en alleen staat bij het koffiezetapparaat gehoord wordt en gezien...dan sta jij met je mond vol tanden...

De profeet wordt vaak niet in deze wereld vaak niet gehoord, maar Hij hoort hem al en prijst hem gelukkig...

Wie ben je in dit verhaal? Ben je leerling? Iemand de menigte? We horen hem, staan er bij. We zijn dit weekend naar plek gekomen om naar Hem te luisteren, misschien ook voor wat genezing. Zijn we ook die menigte die Hem probeert aan te raken en hopen we Hem te ontmoeten, de kracht die van hem uitgaat.

Maandag sprong mijn hart op van vreugde. Radio 1 's middag een uur of twee, een homoseksuele man vertelde over de vernederende ervaringen, die hij had gehad op een Veluwe boerderij. Het was in de jaren '70 van de vorige eeuw. Men probeerde hem daar met gebed, bijbellezing en therapie af te helpen van liefde voor jongens. "Ik ben weggelopen, hield het niet meer". "Hoe is het toen verder met je gegaan?" vroeg de reporter. "Het was lastig, maar ik vond steun bij een Kamper studentenpredikant Jaap Faber en bij pater van Rijn, een Dominicaan uit Zwolle". "U bent uiteindelijk dus toch geholpen door mensen van de kerk", reageerde het mannetje van de radio met een cynische stem. "Ja zeker, hele goede mensen!". Dat raakte mij. Priesters en pastor hebben in onze tijd niet zomaar een goede naam. Onze naam wordt regelmatig door het slijk gehaald. En vaak terecht! Wat mooi te horen van profeten, die in een tijd dat je nog geen regenboogviering kon houden opkwamen voor jongens en meisjes in de knel! Jaap Faber en pater van Rijn. Pater van Rijn is al gaan hemelen, maar Jaap Faber leeft nog. Ik heb hem gebeld. Ook zijn hart sprong op van blijdschap...

Luisteren nog een keer naar Jeremia:

**'Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt,**

**Hij is als een boom die aan een rivier staat, en wortels heeft tot in het water.**